

InhoudTessels kerkblad september 2024

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestant Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	10
Protestantse Waddengemeente Texel	16
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	20

“....daar ben Ik in hun midden” (citaat Jezus van Nazaret)

Honderd mensen hoorden dinsdagavond 20 augustus in de Vermaning van Den Burg een schitterend zomeravondconcert voor piano en viool. Ingrid Lubbers, de violiste, en Kanako Inoue, de pianiste, speelden de sterren van de hemel. Het grote getal luisteraars bevestigde de mensen in het gevoel dat ze goed zaten. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat toeristen graag in elkaars buurt vakantie vieren, terwijl het elders veel rustiger is.

De volgende ochtend, woensdagochtend 21 augustus, maakte ik kwart voor tien de deur los voor het bijbelleesuur. In de keuken zette ik thee en koffie. Omdat ik zes afmeldingen had gekregen schoof ik uit voorzorg twee tafeltjes terzijde. De wegblijvers hadden allemaal een goede reden. Twee mensen hadden zich afgemeld omdat ze al enige tijd in het ziekenhuis van Alkmaar verbleven. Twee anderen waren net met vakantie gegaan. En tenslotte bleef er iemand thuis voor familie terwijl een ander juist bij familie op bezoek ging.

Ik hield er rekening mee dat er maar weinig mensen zouden komen deze keer. De bijbelleeskring komt elke woensdag om 10 uur bij elkaar, zo'n 51 weken in het jaar. Na een stukje voorgelezen te hebben, geven we de beurt door aan degene die naast je zit. We lezen hardop voor, opdat iedereen weet waar we zijn en gemakkelijk mee kan lezen. We hebben de afspraak gemaakt dat we elkaar niet verbeteren bij het voorlezen. Nadat ik de koffie en de thee had klaargezet, was nog niemand gekomen. Terwijl ik de bijbels uit de kerkzaal haalde, vroeg ik me nog af of ik het voor niets deed. Ooit waren we met z'n drieën geweest. Als er nu niemand zou komen, zou het de allereerste keer in meer dan tien jaar zijn.

Maar toen ik met de bijbels in de arm terugkwam, stond daar toch iemand te wachten. Ze vertelde dat ze tegen de wind in had moeten fietsen en dat ze daarom te laat was. Ze is één van de oudsten die onze gemeenschap rijk is. Het mooie van echte oude mensen is dat hun geldingsdrang is geluwd. Ze hebben het verleden als bezit en in hun hoge ouderdom hoeven ze zichzelf niet langer goed te praten of te rechtvaardigen. De eerlijkheid waarmee ze naar zichzelf kijken geeft hen een ongekende vrijheid voor het leven-in-het-nu (zoals ze dat tegenwoordig zeggen). En in diezelfde eerlijkheid is hun hoop verankerd. Op die manier kunnen echte stokoude mensen heel ontvankelijk in het leven staan.

Deze ene bijbellezer vroeg of het wel doorging als ze de enige zou blijven. Ik antwoordde daarop bevestigend en vertelde dat het voor mij nu een erezaak was geworden. Ze keek me glunderend aan, maar vroeg opnieuw of het mijn tijd wel waard was.

Toen vertelde ik dat ik die beslissing lang geleden had genomen en haalde de volgende herinnering op: Twaalf jaar was ik en zat in de zesde klas van de lagere school. In mijn eentje pakte ik op zondagmorgen mijn fiets om naar de kerk te gaan. Het was voor het eerst dat ik alleen ging. Ik voelde me vrij en groot genoeg om in m'n eentje te gaan. Niet naar de Goede Herderkerk bij ons in de buurt, maar de Wirdummerdijk in het centrum van Leeuwarden waar een hele grote Doopsgezinde kerk stond. Het was nog stil in de stad en ik was er slechts een paar keer eerder geweest. Het fiets sleuteltje waarmee ik mijn fiets op slot zette, stopte ik diep in mijn broekzak. Dat gaf me een veilig gevoel. Ik koos een stoel midden in de hoge kerkzaal en ging prinsheerlijk zitten. De dienst zou zo meteen beginnen. Er waren maar weinig mensen en ik wist: Doopsgezinden zijn gewend om ruim te zitten. Schuin achter mij zaten drie kerkgangers luidop Liwaddes te praten. In het stads-dialect hoorde ik een mannenstem zeggen. “Je ziet ook nooit meer jongeren in de kerk”. Waarop een ander antwoordde: “Nee die laten het allemaal afweten.” Het schoot door me heen. Ik was pijnlijk geraakt en wist niet of ik moest reageren. Moest ik me omdraaien en iets terugzeggen? Hadden ze niet gezien, dat er een jongere vóór hen zat? Opeens voelde ik me beledigd, ze kenden mij niet eens! Wat moest ik doen? Zou ik opstaan en de deur uitlopen? Er ging een gek gevoel in me rond en ik bleef zitten. Het maakte mij toch helemaal niet uit, dat ik hier de enige was? Ik was hier toch zelf naar toe gekomen, omdat ik er zelf zin in had! En dat die anderen er niet waren, dat lag toch buiten mij? Ik voelde mijn fiets sleuteltje en mijn collectegeld en besloot te blijven zitten. Ik besloot voor mezelf de keuze om naar de kerk te gaan niet te laten afhangen van de mening van anderen. En zeker niet mijn oren te laten hangen naar de afwezigheid van andere mensen. Met die beslissing van dat moment heb ik later in Amsterdam ook belijdenis gedaan en doe ik hier mijn werk op Texel. Elk samenkomen kent haar eigen getal en eigen waarde. “Waar twee of drie mensen samenkomen in Jezus' naam, daar is God erbij” volgens Matheus hoofdstuk 18. Maar wij, Doopsgezinden, vinden wel dat je vier mensen nodig hebt voor een gesprekskring met een kopje koffie. En om als gemeente samen te zingen zijn tien mensen een heerlijkheid. En honderd concertgangers? Die zijn hartelijk welkom, want die zijn goed voor een vet applaus en een fikse collecte.

Hans Marseille

Texel

Vredesdienst zondag 15 september



De Raad van Kerken Texel organiseert zondag 15 september a.s. (10.00uur, DG Den Burg, PG De Waal, RK De Cocksdorp) weer de jaarlijkse vredesdiensten op het eiland. Deze dienst volgt het thema van de Vredesweek, die van 15 tot 22 september in het hele land wordt gehouden. De Vredesvlag zal dan ook weer wapperend te zien zijn in de verschillende dorpen.

Het thema dit jaar is: Samen voor vrede. Nu! Daar klinkt urgentie in door. 'In een tijd waarin berichten over oorlogen weer bovenaan de nieuwspagina's staan en de onvrede en onverdraagzaamheid ook in ons land toeneemt, is het belangrijk om door het hele land een licht te schijnen op de urgentie en het belang van vredeswerk', zo schrijven de samenstellers van het landelijke materiaal. In de vieringen wordt het thema vertaald naar: Samen door één deur gaan.

Dat is een mooie uitdrukking. Als je samen door één deur kunt, hoeft je het niet in alles met elkaar eens te zijn. Maar je erkent dat ook de ander welkom is en dat dezelfde deur voor jullie beiden openstaat. Dat hoort tot het wezen van de kerk. Niet elkaar dwingen tot het hebben van dezelfde overtuiging. Van geloofsdwang en elkaar de maat nemen komt vrede niet dichterbij. Samen door een deur kunnen, betekent in elkaar eerst en vooral dat geliefde schepsel van God herkennen. Bij elkaar het verlangen naar vrede herkennen. In elkaar een naaste herkennen.

Soms moet je dan zelf je pas even inhouden. Hoffelijk de ander voor laten gaan. En als je binnen bent je voeten vegen en je als een goede gast gedragen. Over al die aspecten van het thema zal het gaan in de vieringen. Nieuwsgierig geworden? Herken je het verlangen naar vrede en wil je je laten inspireren door goede woorden en gebaren van vrede?

Taizé op Texel - Bezinning met de zintuigen....



Licht en warmte, gezang en stilte. Een Taizé viering is ervaren, meer dan bijwonen. Afgelopen zomer heb ik voor het eerste deze oecumenische bijeenkomst meegemaakt in de

witte kerk aan het drukke plein in De Koog vol toeristen en uitgaansleven. Maar daar binnen word je meegenomen naar een ruimte van warmte en ontspanning.

Taizé is een Frans plaatsje tussen Dijon en Lyon. Het is ook de wieg van een internationale oecumenische geloofsgemeenschap, die probeert een teken van verzoening te zijn tussen verdeelde christenen en volken. Hier is ook een liturgie ontstaan die inhoudt: het gemeenschappelijk gebed, het zingen, de stilte, en de persoonlijke meditatie.

"Diep verzonken in het mens-zijn, ligt een verlangen verscholen naar een aanwezigheid. En weet wél, alleen al het verlangen naar God is al het begin van



het geloof" (stichter van Taizé Broeder Roger).

Voor diegene die licht zoekt in de donkere nachten organiseert de Raad van Kerken een Taizé-viering op zondag 20 oktober om 19.30 uur in de kerk in De Waal. Predikante Geertje de Vries en RK-diaken Henk Schrader zullen samen voorgaan. Na afloop is er een koffie-moment om even na te praten. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Joanne Matulis, parochie coördinator

Hulp Oost-Europa Texel

Begin augustus, op een warme zomerse dag, heeft een enthousiaste groep vrijwilligers een grote hoeveelheid hulpgoederen voor Oekraïne geladen bij Stichting Hulp Oost-Europa Texel aan de Maricoweg. Op vrijdagavond kon de chauffeur met de boot van Texel en na een voorspoedige reis kwam hij woensdagavond aan in de buurt van Kiev, waar al een grote groep mannen klaar stond om alle hulpgoederen uit te laden.

Dezelfde avond ontvingen wij al een berichtje uit Oekraïne: "DANK AAN DEGENEN, DIE HIELPEN DE AUTO LADEN VOOR ONS. DIT IS ONVOORSTELBAAR HARD WERK. MOGE GOD JULLIE ZEGENEN EN JULLIE KRACHTEN HERSTELLEN."



Bijna alle hulpgoederen hebben al een bestemming gekregen.



Ik heb een fantastische dominee ontmoet, die werkt onder kinderen en volwassenen aan het oorlogsfront. Door middel van hem hebben we deze mensen kunnen voorzien van vele hulpgoederen, zoals matrassen, bedden, speelgoed, dekens, dekbedden, beddengoed, kussens en voedselpakketten. De situatie daar aan het front is erg slecht, maar de mensen willen hun huizen niet verlaten, om naar een veilige plaats te gaan. Dus gaan wij door met hen te helpen. Ook ga ik door met mijn betrokkenheid om te helpen in weeshuizen en rehabilitatiecentra. Dit zijn andere werkgebieden.

Dank je voor jullie wonderbaarlijke hulp. Ik ben blij dat ik onderdeel kan zijn van Gods hulp aan al deze mensen!

Dit is een kort verslag van onze contacten in Oekraïne. Zij weten daar de richtingen voor hulp en er zijn heel veel mensen in nood. Daarom willen wij doorgaan met hulp bieden, maar daarbij hebben wij wel hulp nodig om dit alles te bekostigen..... Wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen. Ook een uurtje komen helpen is onmisbaar...



Met een vriendelijke groet van alle vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel
Ria van der Vis 06 128 160 34

NL 18 RABO 03625 21 905 tnv Stg. Hulp Oost-Europa Texel

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727

Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850

Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg

Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81

e-mail: info@dgtextel.doopsgezind.nl

website : www.dgtextel.doopsgezind.nl

inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg

Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

- 3 september 14.30 uur Oudere zusterkring
- 4 september 10.00 uur Bijbelleesuur
- 4 september 11.00 uur Muziek kom missie
- 4 september 14.00 uur Broederkring
- 5 september 10.30 uur Praatcafé De Gollards
- 8 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
- 11 september 10.00 uur Bijbelleesuur
- 11 september 11.00 uur Muziek kom missie
- 12 september 20.00 uur Ledencommissie
- 15 september 10.00 uur Vredesdienst van de RvK. Ds. Geertje de Vries
- 18 september 10.00 uur Bijbelleesuur
- 18 september 11.00 uur Muziek kom missie
- 22 september 10.00 uur Dienst. Ds. Wikke Huizing
- 24 september 14.00 uur Studio
- 25 september 10.00 uur Bijbelleesuur
- 25 september 11.00 uur Muziek kom missie
- 25 september 14.00 uur Zusterkring
- 26 september 19.30 uur Kerkenraad
- 29 september 10.00 uur Dienst. Ds. Bart Santema
- 1 oktober 14.30 uur Oudere zusterkring
- 2 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur
- 2 oktober 11.00 uur Muziek kom missie
- 2 oktober 14.00 uur Broederkring
- 3 oktober 10.30 uur Praatcafé De Gollards
- 6 oktober 10.15 uur Dienst. Ds. Hans Marseille

Vooruitblik door Hans Marseille

Winterklaar in 222 woorden

We stonden met onze tent in de schaduw van een grote lindeboom en hadden prachtig weer aan de voet van de Beierse Alpen. In de verte hoorden we alleen de Autobahn suizen, dachten we. Tegen de avond kregen we steevast een kleine krachtige regenbui die alles weer opruiste. Na de regenbui was er geen gezoem meer te horen. Heel gek vonden we dat, de Autobahn hield zich stil na de regen. Tot we ontdekten dat er een enorm bijenvolk boven ons woonde, die zich pas de volgend ochtend weer liet horen. De les van dit verhaal is hoe goed het is dat een stadse jongen in het buitengebied kampeert en dat je nooit te oud bent om te leren.

Dat van elkaar leren, door met elkaar in gesprek te gaan, gebeurt ook in alle kringen, die het komend seizoen weer opstarten. De ledencommissie van donderdagavond 12 september 20.00 uur wil het winterwerk weer aanslingeren door een inventarisatie te houden van alle komende activiteiten. Ik denk dan niet alleen aan de zusterkringen, broederkringen, gesprekskringen, maar ook aan de muzikale activiteiten en het aanstaande bezoek van de



gemeente Schagen. Maar misschien denkt u zelf nog aan heel iets anders. U bent dan ook van harte uitgenodigd met uw wensen en klachten, vragen en ideeën voor de komende winter.

Broederkring

Nu het nieuwe seizoen begint zal de broederkring op de woensdagmiddag worden gehouden, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Net als de zusterkring. De broederkring is op de eerste woensdag van de maand, de zusterkring op de vierde woensdag. De broeders hebben in het vorig seizoen gesproken over deze verandering. Gekozen is toen voor de woensdagmiddag i.p.v. voor de donderdag, omdat dit beter uitkwam met andere activiteiten van de broeders op donderdag.

Landdag

Op zaterdag 5 oktober is de jaarlijkse landdag van de kerkenraad, de leden van de land- en de financiële commissie. De voorzitter van de landcommissie, George Jimmink, regelt deze activiteit ieder jaar. Begonnen wordt in het zaaltje met koffie en wat



lekkers. Daarna worden er landerijen bezocht/ bekeken van de Doopsgezinde Gemeente. Ook wordt er vaak nog een bijzonder bezoek gebracht aan een passende locatie. Ter afsluiting is er een gezamenlijke maaltijd in ons zaaltje. Over het programma van dit jaar krijgen de betrokken leden van de kerkenraad en van de land- en financiële commissie nog bericht.

Bezoek Doopsgezinden uit Schagen

Op zondag 6 oktober zal er een groep Doopsgezinden uit Schagen bij ons op bezoek komen. Ds. Jelle Waringa neemt zijn broeders en zusters mee voor een dagje Texel. Bij ons in de kerk zullen ze de lunch gebruiken. Ze komen met de boot van 9.30 uur. Daarom begint onze dienst die dag een kwartiertje later, om 10.15 uur.

Verdriet

Op zaterdag 24 augustus is Eduard Mooijen overleden, 83 jaar oud. Ed had de laatste jaren met veel problemen wat gezondheid betreft te maken. Maar vooral het laatste jaar was zwaar voor Ed en voor Geke die hem trouw terzijde stond. Geen gemakkelijke tijden. Nu is er rust gekomen. Ed was een trouwe kerkganger en lid van de broederkring voordat alle moeilijkheden de kop op staken. De laatste jaren lukte het niet meer om naar de kerk of naar de broederkring te komen. We wensen Geke, Cor, Jesca, en de verdere familie veel sterkte toe in

de komende tijd en we spreken de hoop uit dat ze elkaar tot steun zullen zijn.

Op 27 juli 2024 is overleden Ebe Roorda, Eppie zoals wij hem kenden Samen met zijn vrouw Jellie was hij een trouw bezoeker van onze adventmiddagen en paasmaaltijden. Eerst was de groep van de Doopsgezinde Gemeente Den Helder nog groot, maar geleidelijk aan kwamen er steeds minder broeders en zusters uit Den Helder naar Texel. Maar Eppie, Jellie en ook Ans Koorn bleven trouw komen. Ans is al eerder overleden, vlak na een bezoek aan onze paasmaaltijd, maar nu is Eppie er ook niet meer. Een groot gemis voor Jellie en haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij hopen dat ze steun bij elkaar vinden om dit verlies te verwerken.

Jan Nooter Inleiding. Door Rinus Kuiper
De vorige keer heb ik het gehad over Jan Wit, een dichter die mij zeer aanspreekt! Nu wil ik Jan Nooter onder de loep nemen. Hij was Doopsgezind Predikant, maar daarnaast ook dichter, heeft meegewerkt aan allerlei proefbundels voor de Doopsgezinde Kerk. Hij is er wat betreft het liedboek bekaaid afgekomen. Er is maar één lied van hem hierin geplaatst. Maar het is wel een bijzonder lied: Geef vrede Heer
Geef vrede! Alles wat de vrede tart en onderuithaalt wordt hier neergezet! Het is geen loflied, maar net als in de Psalmen een roep uit de diepte: Heer help ons!

Heer redt ons! Het is enerzijds het vaste geloof dat de vrede wint, en anderzijds de schreeuw hierom! Hij heeft in zijn persoonlijk leven ook veel onvrede meegemaakt! En dit heeft ook een neerslag in dit lied gehad. In onderstaand vers wil ik hem eren en ook ingaan op de betekenis van dit lied!

Jan Nooter.

Hij was een Doopsgezind dichter
Met maar weinig Liedboekstaat!
Maar één lied zou daar berichten
Hoe het met de vrede gaat!

Hij is hierin heel indringend,
Hij noemt onrecht en geweld.
En nog meer als Psalmist zingend!
Nee niets blijft hier onvermeld!

Het zijn steeds de zwarte krachten
Die over de wereld gaan!
Daartegen de zachte krachten.
O Heer laat hen niet ondergaan!

Wil Heer toch vanuit de Hoge
Hen steunen met rechterhand!
Hen met Geestkracht zo beogen
Dat het kwaad wordt overmand!

Geen wereldleider kan winnen
Die met de slang praalt en strijdt!
Laat ons Heer hierop vastpinnen
Als een wens in zekerheid.

Laat de duif dit overstijgen
Die zo grootse Vredesduif!
En dit geloof Heer beklijven
Al lijkt dit dan nog zo'n kluiif.

En de liefde! Ook de liefde!
Hand in hand Heer met ons gaan!
Om het grote doel te dienen
En de "boze" te weerstaan!

Ja, Jan Nooter! Ja, Jan Nooter!
Met zijn Doperse inslag!
Kraakte heel wat harde noten
Maar het tevens helder zag!

Hij heeft zelf ook veel meegemaakt
Aangaande het woord vrede
Hem tot in zijn botten geraakt
En dus veel pijn geleden!

Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
Jan Nooter roept het steeds uit!
En mensen geef dit met hem weer:
Soms heel zacht en dan zeer luid!

Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
Wereld ver en ook dichtbij!
Waar heel veel snakt naar een omkeer

In het soms zo woest getij!

Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
Dat is Jan Nooters gebed!
Hij legt dat bij de Hemel neer,
Maar ook bij ons onverlet!

Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
Waar de leugens regeren!
Help ons dat dit wordt omgekeerd,
En niet zal triomferen!

Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
Nooter zou dit uitschreeuwen!
Maar legt dit bij ons mensen neer:
Ga vreedzaam meebewegen!

Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
In hart en mond en oren!
Geef vrede Heer! Geef vrede Heer!
Maak ons Heer nieuwgeboren!

Jan Nooter ja! Jan Nooter ja!
Hij was een Dopers dichter!
Hij kwam zelfs Menno zeer te na
Met al zijn vredesplichten!

Studio, gesprekskring door Hans Marseille
Geloven is heel privé. Iedereen heeft een eigen geloof. En gelovigen lijken op sprokkelaars die op hun levensweg woorden verzamelen waarmee ze het leven beter begrijpen. Niet alleen woorden maar ook verhalen, muziek, ideeën, gedachten en ervaringen enzovoort. Allemaal omdat wij als mensen geschapen zijn met het talent van 'geloof, hoop en liefde'. We sprokkelen geloofswaarden omdat het leven ons verrast, en ons voor vragen stelt. Iedereen vraagt zich op een ander moment af wat voor hem of haar de zin van het leven is, of wat er van je overblijft als je afscheid neemt van deze 'mensenwereld'. Het is een gave en een opgave tegelijk om die mooie woorden te vinden die bij jou passen. Hoe persoonlijk het is, door met elkaar erover te praten, kun je van elkaar leren.

Met de gesprekskring 'Studio' lezen we interviews met mensen die zichzelf de vraag naar de zin hebben gesteld, bijvoorbeeld omdat ze in een nieuwe levensfase terecht waren gekomen. Omdat ze voor zichzelf antwoorden zochten, hebben ze zo eerlijk mogelijk antwoord gegeven. Juist omdat die antwoorden zo persoonlijk zijn, is het waardevol ze te lezen en te bespreken. Ze helpen ons om samen in gesprek te gaan en voor onszelf antwoorden te vinden.

Iedereen is welkom, tijdens de bijeenkomst lezen we het interview en er is ruime gelegenheid samen in gesprek te gaan. Dinsdag 24 september in de grote koffiekamer om 14.00 uur.

Onderstaand stukje is ons aangereikt door onze voorzitter Margriet Tromp, op verzoek van haar familielid Marinus van Boven. Het stukje zal deze

maand ook verschijnen in 'De Schakel' het kerkblad van Doopsgezinde Gemeente Dordrecht in het kader van de vredesweek.

WO III Nadert? Marius H van Boven

Wie had ooit gedacht, dat we serieus hierover na zouden moeten denken. De meesten van ons hebben geen oorlog meegemaakt of bewust meegemaakt. Toch is de wapenwedloop al een aantal jaren aan de gang. Ik lees elke dag Clippingnews, de nieuwsbrief voor de zeescheepvaart. Daar zie je dat er al een aantal jaren door diverse landen, volop oorlogsschepen worden gebouwd.

Sinds vorig jaar bezoeken hoge officieren van het leger de grote belangrijke bedrijven in ons land om ze voorlichting te geven hoe te blijven produceren in oorlogstijd. De Doopsgezinde Gemeenten zijn een

Vredeskerk en wars van alles wat met wapens te maken heeft. Toen ik in 1963 werd opgeroepen voor de dienstplicht, stond ik voor een moeilijke keuze, dienstweigeraar worden of toch in dienst gaan. Ondanks dat ik mij als een vredelievend mens beschouw, heb ik toch gekozen om in dienst te gaan. Ik heb mijzelf de vraag gesteld, wat te doen als de vijand hier moordend en verkrachtend te keer gaat, wat doe je dan Marius, mijn antwoord was, de wapens pakken en verdedigen. De komende jaren zullen weer vele jonge maar ook oudere mensen, zichzelf deze moeilijke vraag stellen. Voor Doopsgezinden helemaal moeilijk, maar ze zullen zichzelf toch een antwoord moeten geven. Laten we hopen dat WO III niet zal komen en de machthebbers inzien dat praten beter is dan oorlog, maar ik ben bang dat er nu wereldleiders zijn die verblind zijn door hun zucht naar macht.

Protestants Texel

Startzondag 6 oktober

Werkthema: "Kies je plaats!"

De grote kracht van mensen/de menselijke soort is dat ze kan samenwerken. Dat heeft ons in de evolutie met name vooruitgeholpen. We kunnen samenwerken en zijn in principe op elkaars welbevinden gericht. Het is voor ons zo gewoon dat het bijna niet meer opvalt. Evenals elkaar helpen, wat dicht tegen samenwerken aanligt. Dat doen we ook vaak zonder er erg bij na te denken. En het komt al helemaal zelden in het nieuws. Daar zien we alleen de uitzonderingen die het tegendeel lijken te bewijzen. En die uitzonderingen lijken dan weer 'normaal' doordat ze zo vaak herhaald worden. In gemeente van Christus, als mini-maatschappij, zijn we op elkaar aangewezen. Bij uitstek, zelfs. Net als in de grote wereld heeft iedereen daarin een plaats: klein of groot, met veel mogelijkheden of wat minder, er is een plaats voor iedereen in het 'lichaam van Christus' (Apostel Paulus) En zijn we gericht op goed samenleven. Op de Startzondag (ochtend) gaat het daarover. Om **9.30 uur** wordt u verwacht in de Maartenskerk te Oosterend! U bent nodig, gewenst en welkom! Naast activiteit en dienst is er koffie,

lekkers en tijd voor ontmoeting. Het programma duurt tot ca. 13.00 uur.

Namens de Startzondagcommissie, ds. Wikke Huizing

Ondertekening

In de startdienst van 6 oktober, die gehouden wordt in de Maartenskerk in Oosterend willen we ook aandacht schenken aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Het is mooi en passend om dat te doen in het midden van de gemeente. Wan hoewel de overeenkomst een zakelijke regeling met een praktische toon is, ontbreekt ook het geestelijke aspect niet. We erkennen met deze samenwerkingsovereenkomst, niet alleen dat we elkaar als gelovigen op Texel hard nodig hebben, maar ook dat we van harte willen samenwerken. We willen elkaar tot hand en voet zijn, zoals Paulus dat zo mooi beschrijft in het beeld van het Lichaam. En laat dat nou net het thema zijn van de startdienst, waarin de lezing uit 1 Korinthiërs 12 centraal staat. Een mooi begin van een nieuw seizoen, waarin we hopelijk verdere stappen kunnen zetten, zeker op het gebied van de Colleges van Kerkrentmeesters. Want daar is samenwerking, meer dan ooit, nodig.

Ds. Evert van Leersum

Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestant Texel	9
Protestantse gemeente Den Burg	10
Protestantse Waddengemeente Texel	16
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	20

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille
Eindredactie: Erik van der Spek
Drukwerk: Gerrit van Strien
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 23 augustus 17.00 uur. Niet gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl

Predikant (maandag vrij): ds. *mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
 Voorzitter kerkenraad: mevrouw *Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
 Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
 Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
 College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl. Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720
 College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761.
 Redactie kerkblad: *Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK, email redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Website <https://www.pkndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 8 sept	9.30 uur	Ds.: ds. G.C. de Vries Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Diaconie, 2 ^e Kerk, 3 ^e onderhoud gebouwen Zondagsbrief:
Zondag 15 sept Vredeszondag in de Doopsgezinde Kerk Den Burg	10.00 uur	Ds.: ds. G.C. de Vries Collecte: Stichting Hulp Oost-Europa Texel
Zondag 22 sept	9.30 uur	Ds.: mevr. I.M Bossenbroek uit Nunspeet Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Hospice, 2 ^e kerk, 3 ^e aanpassing De Burght Zondagsbrief:
Zondag 29 sept	9.30 uur	Ds.: ds. L. v.d. Broeke uit Kampen Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e stichting voedselbank Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e jeugdwerk JOP Zondagsbrief:
Zondag 6 okt Startzondag in de Maartenskerk in Oosterend	9.30 uur	Ds.: ds. E. v. Leersum en ds. W. Huizing Zie informatie bij algemeen

Agenda

Maandag 2 sept	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Woensdag 4 sept	19.30 uur	Moderamen in de Consistorie
Donderdag 5 sept	10.30 uur	Praatcafé in de Gollards
Vrijdag 6 sept	9.30 uur	Ouderlingenberaad in de Schakel
Maandag 9 sept	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Woensdag 11 sept	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering in de Schakel
Maandag 16 sept	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Maandag 23 sept	19.45 uur	Cantorij in de Burght
Woensdag 25 sept	16.30 uur	Diaconievergadering in de Schakel
Maandag 30 sept	19.45 uur	Cantorij in de Burcht
Woensdag 2 okt	19.30 uur	Eilandelijk Moderamen in de Parel

Zaterdag 5 okt	15.00 uur	Bedankmiddag voor vrijwilligers
Maandag 7 okt	19.45 uur	Cantorij in de Burght

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie <https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html>.

Van de predikant

De afgelopen zomer stond bol van de sport. Met als hoogtepunt de Olympische Spelen in Parijs. Ik ben niet persé een topsport-fan. En de Olympische Spelen zijn hun oorspronkelijke doel *van meebouwen aan een vreedzame en betere wereld* al lang voorbijgeschoten. *Ze wil jongeren opvoeden in de olympische geest: via sport en zonder enige vorm van discriminatie, met wederzijds begrip, vriendschap, solidariteit en fair play.* Zo ronkt nog steeds het Olympisch Comité. Het voedt echter vooral nationale trots, als 'we' winnen. En de landen met het hoogste sportbudget regeren de medaillespiegel. Hoe zo 'fair play'? Bovendien is topsport per definitie niet-sociaal gericht. Het maakt eerder eenzaam en sociaal onhandig. Alleen door je totaal en geheel op je eigenbelang te focussen kun je op olympisch niveau komen. Alles, familie, vriendschap, een normaal sociaal leven, moet aan de kant. In teams heerst moordende concurrentie. En voor de verliezers is geen enkel oog. Zelfs om een zilveren plak moeten sommigen al huilen van teleurstelling.... Ondanks deze kritiek en ergernis heb ik natuurlijk toch af en toe gekeken. Naar atletiek, met name. Maar ook naar een (in mijn ogen) knettergekke sport als BMX-en 😊. Natuurlijk niet gekker dan rondjes rennen in een arena of een speer weggoeien maar het kwam zo mal over: volwassen mensen op kinderfietsjes over een heel klein parcourtje...en dat was het dan. Nou ja, en toen was er ook nog een relletje over de openingsceremonie. Of het al dan niet parafaseren van het schilderij Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci nu wel of niet een belediging voor christenen was. Voor welke christenen? Van wie is dat schilderij eigenlijk? Wat wilden de theatermakers er eigenlijk mee uitbeelden? En **welk** schilderij werd er eigenlijk uitgebeeld? Het bleek o.a. om een heel ander schilderij over de Griekse god Dionysus te gaan. Ik heb me niet beledigd gevoeld. Of ik het allemaal smaakvol vond, is wat anders. Maar het rennende paard over de Seine was geweldige TV. Nee, meebouwen aan *een vreedzame en betere wereld* leer je veel beter op andere plekken. Zoals een goed zomerkamp of een inspirerend (al dan niet christelijk) festival of een nuttig zomerbaantje. Een goed geleid kamp of festival houdt nl. een verlangen naar samenwerking en vreedzaam samenleven levend. Doet je ervaren dat het mogelijk is, ook. Dat oefen je daar door gemeenschappelijk uitdagingen aan te gaan, op elkaar te zijn aangewezen, vriendschappen kweken door de jaren heen. Ik gun ieder kind zo'n ervaring. Het kan je door moeilijke tijden heen helpen, zelfs. Sportieve activiteiten zijn er een (heel leuk en goed) onderdeel van, waarbij het

meedoen belangrijker is dan het winnen. In de gemeente van Christus vieren we die relationele levenshouding en houden we het verlangen naar een rechtvaardige wereld hoog. Gelovend dat die in relatie tot God en elkaar, in die relatiedriehoek, een kans van slagen heeft. Aangeraakt door de Eeuwige zetten we ons beste beentje vóór. In ons leven, in de kerk. Geen camera die het registreert (nou ja, de diensten, dan 😊), geen plak mee te behalen, maar wel een diepe vreugde aan te beleven. Met hartelijke groet, ds. Wikke Huizing



Ornament orgel © Peter Ampt

Pastoraat

Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de papierenuitgave van het kerkblad opgenomen.

Praatcafé De Gollards

Elke eerste donderdag van de maand is er het Praatcafé in De Gollards. Vanuit onze gemeente zijn er een drietal gastvrouwen die, als ondergetekende aan de beurt is voor de inhoud, zorgen dat de mensen ontvangen worden, een stoel en koffie krijgen en voor een goede sfeer zorgen. Dat is heel fijn want op 1 augustus waren er 16 deelnemers in de kring. Zelfs halverwege kwamen nog mensen binnen want in het huis gaat het leven door; er komt een (klein)kind op bezoek, er is een telefoontje of je hoort opeens dat er vandáág Praatcafé is..... Een café is altijd open en er kan altijd iemand bij in de kring. Het ging overigens over de regenboog; als symbool van hoop en vrede, als Gods kleurpalet. Het verhaal van Noach en De Vloed kwam natuurlijk langs. De dominee was iets te lang aan het woord (vond ze zelf, achteraf 😊)

Gaan we volgende keer weer anders doen. In september (donderdag de 5^e) is Co Boon de gast. ds. Wikke Huizing.

Niet alleen mensen werken samen, heel veel organismen werken samen, dat heet symbiogenese. Bioloog Lynn Margulis heeft hierover veel geschreven, in debat met 'neo-Darwinisten die stellen dat competitie en selectie de drijvende kracht van evolutie is.

Van de diaconie

De afgelopen maand mochten wij het volgende ontvangen:

23 juni	Diaconie	€ 127,50
30 juni	St. Kerken en minima	€ 121,00
07 juli	Kerk in Actie Preken in gebarentaal	€ 100,00
14 juli	St. Hulp Oost-Europa Texel	€ 200,00
21 juli	Bloemengroet	€ 145,00
28 juli	LEPRAzending	€ 268,00
	Busje van de Voedselbank	€ 66,00

Ook mochten wij weer een anonieme gift voor de Zending ontvangen à € 80,00 waarvoor onze hartelijke dank. De opbrengst van de collectes van augustus worden vermeld in het Kerkblad van oktober.

Het collecte rooster voor september:

Zondag 08 sept. Diaconie

Zondag 15 sept. Vredesdag: St. Hulp Oost-Europa Texel, De buurlanden van Oekraïne ervaren de druk van de oorlog in dit land door de stroom vluchtelingen. Onze hulp is hard nodig.

Zondag 22 sept. Hospice

Zondag 29 sept. St. Voedselbank Texel. Nog steeds wordt er een beroep gedaan op de voedselbank. Uw hulp is hard nodig.

Zondag 06 okt. Start zondag.

Zondag 13 okt. Eil. Diaconaal Project. Inloop huis de Deel: In het gebouw van de schietvereniging is een plek gecreëerd waar mensen met hersenletsel bij elkaar komen. Ook leden van de Reumavereniging Texel en Roparun kunnen hier terecht. De Diaconie steunt dit project, door o.a. bij te dragen aan de kosten van de inrichting.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.

Namens de Diaconie, Bea Aalders en Anke van Harten.

Van de voorzitter

In het vorige kerkenblad kondigde ik aan dat de verkiezingscommissie aan de slag zou gaan met de voorgedragen kandidaten als ambtsdragers. Er waren 17 personen voorgedragen en met iedereen is gesproken door Jan Oosterhof, John van Bommel en mijzelf. Het blijft een verrijking om die gesprekken te mogen voeren. Deze keer heeft het per direct een gegadigde voor de Diaconie opgeleverd, namelijk Daan van Sijp. Hij had de vorige keer al aangekondigd dat we vanaf zijn pensionering hem

weer mochten vragen en nu heeft hij de voordracht geaccepteerd. Daan heeft al eerder in de kerkenraad zitting gehad. Er zijn geen bezwaren ingediend, zodat de bevestiging op 1 september jongstleden kon plaatshebben. Daarnaast heeft een aantal benaderde gemeenteleden nadrukkelijk nagedacht over de vraag of ze ambtsdragers willen worden. Nu hebben ze aangegeven nog niet per direct daarop ja te zeggen maar het wel in beraad houden zodat we ze later nogmaals kunnen benaderen met de vraag. Of ze hebben op andere wijze vrijwilligerswerk aangeboden.

Mocht u niet benaderd zijn, maar wel ambtsdrager willen worden of op andere wijze vrijwilligerswerk willen doen, dan hoop ik dat u contact met mij opneemt. Want aanvulling, vooral voor onze ouderlingen, is zeer wenselijk.

Per 1 september is Jan Oosterhof bij de Diaconie gestopt. Arie Maat gaat nog even door tot in elk geval het najaar.

Dank voor de openhartige gesprekken die wij mochten voeren.

Bovenstaand stukje is dus eigenlijk niet alleen van de voorzitter, maar van de verkiezingscommissie, zoals wij ons nog noemen, hoewel er geen verkiezingen worden gehouden.

Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk.



Detail van ons oude uurwerk

Van de Kerkenraad

Op 15 august kwam, na een "zomerreces" de kerkenraad weer bijeen rond de oude paaskaars. Marjan Nicolay zat de vergadering voor. Ank leest met ons het gedicht bij Lied 220 van Sytze de Vries: "Zoals het licht."

Omdat de parkeerkaart nog niet terecht is, zal er een kopie aangevraagd worden bij de gemeente. De komende Gemeenteavond is op 21 nov. Suggesties uit de gemeente zijn van harte welkom. Nieuwe ambtsdrager wordt Daan van Sijp, Daan wordt als diaken benoemd. Helaas is er nog geen nieuwe ouderling gevonden, het tekort hieraan is een grote zorg. Wel is Iris van Stekelenburg bereid gevonden ondersteunend mee te werken, hier zijn we heel blij mee. Het pin-apparaat (sumup) van de torenklimmers

werkt weer. Via het TTC wordt er een ingang gezocht om ook weeksluitingen in de Gollards te houden. Het Praatcafé loop goed. Elsbeth de Lugt draait mee als vaste vrijwilligster.

De afscheidsdienst van ds. Anne Kooi is op 18 augustus.

De startzondag is dit jaar in de Parel in Oosterend op zondag 6 oktober.

Op 1 november is er een Bazaar gepland. Nico en Anneke Blonk staan in de startblokken. Het "Torenklimmen" loopt heel goed en we zijn onze "torenwachters" heel dankbaar dat ze hier tijd voor vrij maken.

Helaas stopt de nevendienst bij gebrek aan kinderen, op een nader te bepalen tijdstip zal hier aandacht aan besteed worden.

Tjeert sloot de avond af met: "Dat er een morgen komt."

Namens de kerkenraad, Anke van Harten.

Van de kerkrentmeesters



Een voor kerkhof De Burght kenmerkende versiering op een grafmonument.

Onderhoud kerkgebouw

In week 35: 26-8/30-8 wordt de bouwplaats in gericht, tevens wordt de zuidgevel geheel in de steigers gezet. Tijdens de weken 36, 37, 38 van 2-9/ 20-9 wordt van de zuidgevel het metsel en voegwerk hersteld. Van de noordgevel worden de afzaten en waterlijsten [schuine stukken onder ramen] schoongemaakt. Ook worden waar nodig glas-inloodramen hersteld. Tijdens week 39, 23-9/27-9, is het verwijderen van de steigers gepland, de week erna wordt er opgeruimd en het werk opgeleverd. Het werk wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Van Heerwaarden/Metselbedrijf Vooruyt en uitgevoerd volgens het advies van de Monumentenwacht.



© Peter Ampt

Restauratie orgel

Half september start de restauratie/groot onderhoud van ons orgel. Het orgel wordt hiervoor volledig gedemonteerd en alle onderdelen opgeknapt door de orgelbouwer. De oorspronkelijk windvoorziening wordt tijdens dit werk ook gereconstrueerd. In deze periode gebruiken we het kabinetorgel dat we in bruikleen hebben gekregen.

Onderhoud kerkhof

De lang besproken herinrichting van ons kerkhof gaat van start. Er gaan grafbedekkingen worden verwijderd om loop en werkruimte te verkrijgen of omdat ze verwaarloosd zijn. Wanneer deze in redelijke staat zijn blijven staande stenen staan. Historisch waardevolle stenen, deze worden onderhouden door de Historische Vereniging, blijven op het kerkhof staan. In enkele gevallen worden grafbedekkingen nog niet verwijderd maar gebeurt dit pas wanneer naast gelegen graven in gebruik worden genomen.

Rechthebbende gezocht

Wegens het gaan verlopen van de rechten zoeken we contact met de rechthebbenden van de volgende urnen plaatsen:

10003 urn van N. Broesterhuizen einde 1-1-2025

10005 urn van P.J. Broesterhuizen einde 25-06-2025



Treurwilg, vlinder en rups, treurwilg en vlinder zijn kenmerkend voor kerkhof De Burght

Toren beklimmen etc.

Dankzij onze vrijwilligers loopt het torenklimmen en bezoek aan de tentoonstelling of zoeken van een rustmoment met eventueel het aansteken van een kaarsje weer goed. Heel veel belangstellenden bezochten ons kerkgebouw, ook voor de Zilveren Cameratoonstelling. Dit alles levert net als de verkopeningen door Jelle en Bea een mooie bijdrage op voor de instandhouding van het kerkgebouw. Mensen die bij dit dankbare werk willen helpen kunnen zich melden bij Ank van Putten.



Dankdag

Met het volgende kerkblad komt de jaarlijkse Dankdagcollecte weer mee.

Collectes juli

Kerk	€ 287,05
Zomerkerk	€ 114,00
Onderhoud orgel	€ 139,81

De Cantorij:

De cantorij begint weer op maandag 2 september. Wij zingen in de Burght en beginnen om 19.45 tot 20.45. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom ook eens luisteren!

We zingen een stemmig en werken mee in onze kerkdiensten. Dit doen wij onder leiding van Dyo Wassink onze organist.



Detail doopvont

Bedankmiddag voor onze vrijwilligers

Op zaterdag 5 oktober wil de kerkenraad een bedankmiddag houden om alle vrijwilligers van de Protestantse Gemeente van Den Burg te bedanken voor alles wat U, in wat voor vorm dan ook, voor onze gemeente doet. En als uw partner u heel erg gemist heeft tijdens uw vrijwilligers werk dan is zij of hij natuurlijk ook van harte welkom!! Het Senioren Orkest o.l.v. dirigent Johan Ran zal voor een concert zorgen.

Speciaal voor zijn 60-jarige jubileum van Johan Ran zijn muzikale loopbaan, welke herdacht wordt op 1 september in de RK kerk van De Cocksdorp, heeft het Senioren Orkest een bijzonder concert samengesteld. We mogen ons gelukkig prijzen dat het orkest zijn medewerking wil verlenen voor deze bijzondere middag want het treedt zelden voor publiek op!

Uiteraard zal de inwendige mens niet vergeten worden: Koffie/thee met wat lekkers vooraf en na het concert sluiten we deze gezellige middag af met een hapje en een drankje. Noteer alvast de datum: *zaterdag 5 oktober om 15.00 uur* in 'De Burght'.

Hieronder vindt u een invulstrookje dan weten we ongeveer op hoeveel vrijwilligers mogen rekenen.

Uiteraard mag u het ook doorbellen of mailen naar:

Mw. Ank van Putten, tel 313990, mail: kerkrentmeesters@pkndenburg.nl

Douwe Kooiker tel. 315577, mail: penningmeester@pkndenburg.nl

=====

Ik/we vind(en) het leuk om op zaterdag 5 oktober aanwezig te zijn met personen te weten:

.....

.....

Hieronder kunt u ons nog een aantal dingen laten weten over b.v. glutenvrij gebak of dat u graag opgehaald wilt worden:

.....

.....

Deze antwoord strook kunt u uitknippen en deponeren in de roze kartonnen doos links achterin de kerkzaal. Daar liggen meerdere invulstroken.



Protestantse Waddengemeente Texel

Postadres: Oosterstraat 11 ,1794AR Oosterend

Predikanten: Ds.G. de Vries tel 06-25550285

Email:dsgeertje@gmail.com

Ds. E.v Leersum ,tel 06-23467137

Email: ds.ewjvanleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997

Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871

Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel

NL19RBRB069 5893 211

Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715

Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177

Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946

Kopij kerkblad s.v.p inleveren bij Erna Drijver e.drijvertuinema@gmail.com

Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl

Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930



**Maartenskerk
Oosterend**



**Zeemanskerk
Oudeschild**



**Waddenkerk
De Cocksdorp**

Diensten in September /Oktober

1/9 Oosterend 9.30 uur Ds. G Arnoldus

De Cocksdorp 11.00 uur Ds. G. Arnoldus

8/9 Oosterend 9.30 uur Ds. L Weima

De Cocksdorp 11.00uur Ds. G. de Vries Afscheid Co Boon

Oudeschild 11.00uur Ds. L. Weima

15/9 VREDESZONDAG Raad v kerken

Den Burg DG Vermaning 10.00uur Ds. G. de Vries

De Waal 10.00uur Mw. Anita Kapteijn

De Cocksdorp RK 10.00uur Ds. H. Marseille

22/9 Oosterend 10.00uur Ds. E. v. Leersum

29/9 Oudeschild 10.00uur Ds. C Vlaming

6 /10 STARTZONDAG gezamenlijk

Oosterend 9.30uur Ds. E.v. Leersum /Ds. Huizing

13/10 Oudeschild 10.00uur Ds. G. de Vries

20/10 Oosterend 10.00uur Ds. J. Vonk

27/10 De Cocksdorp 10.00uur let op wintertijd! Drs. J. Boon

Van de voorzitter



We hebben warme zomermaanden achter de rug. Veel gemeenteleden gingen op vakantie en veel vakantiegangers bezochten de kerkdiensten in de waddengemeente.

Ook prachtig warm weer in de dienst bij de muzieknis in Oosterend.

We begonnen met koffie /thee en heerlijke eigen gebakken koek.

Veel muzikale medewerking van de Maartenscantorij, de blazersgroep van Excelsior, de rommelkapel, en Jaap & Ria van der Slikke die samen ook mooie liederen brachten.

Ook veel bezoekers en dat was fijn. Het mooie verhaal, de eigentijdse versie over Jona en de walvis van Dominee Evert v Leersum werd voorgelezen door Riet, Gerda, Bep en Hanneke.

Dominee Evert was zelf wegens familieomstandigheden verhinderd, hij werd waargenomen door de voorzitter.

De prachtige bloemen waren in handen van kerk naar buiten. Complimenten.

De collecte was voor de Deel, het eilandelijke diaconaal project.

Een mooie zondagmorgen, waar we verder mee kunnen.

Afgelopen zondag namen we afscheid in een mooie dienst van Ds. Anne Kooi, De Waal, De Koog, Den Hoorn start de procedure voor een nieuwe predikant. Er waren lovende woorden en de beste wensen voor de toekomst. Heel veel vlaggetjes hingen door de kerk. Met allemaal persoonlijke wensen, een beetje

vlaggetjesdag. Ook vanuit onze Waddengemeente waren er de beste wensen en omzien in dankbaarheid.

September en Oktober staan voor de deur, Het huisje van Mosk wordt 13 september feestelijk geopend, Mijke heeft al een beetje haar plek in de Koog gevonden, en dat is fijn.

De vredeszondag en de gezamenlijke startzondag staan voor de deur. We voegen ons samen met een gezamenlijk doel. Een mooi streven.

Op 8 september neemt Drs. Co Boon afscheid in de Cocksdorp. Hij heeft daar ook jarenlang de mensen bezocht. Heel veel dank hiervoor.

Gemeenteleden bezoeken is en blijft altijd cruciaal.

Naar elkaar omzien, elkaar horen, luisteren of gewoon een bosje bloemen waarin je laat blijken dat je aan de ander denkt.

Een groet vanaf de Achtertune, ook namens Marco Erna Drijver Tuinema

Waddendiensten

Na de gemeenschappelijke vredesdiensten op 15 september en met de startzondag in het verschiet, is zondag 22 september alweer de eerste gezamenlijke Waddendienst. We beginnen deze reeks in de Maartenskerk (om 10.00u) en staan stil bij de vrijheid. Een actueel thema waar het evangelie nog weer heel eigen vragen bij stelt. Uitgangspunt voor de overweging is Luthers bekende uitspraak dat een christen niemands knecht en ieders dienaar is. We

lezen met elkaar uit Marcus 9:30-37 over leiding geven in dienstbaarheid.

Ds. Evert van Leersum

Bij de tijd

Zo in de tweede helft van augustus, als ik dit schrijf, voel je de zomer naar het einde lopen.

Het wordt alweer wat rustiger op het eiland, al zijn er op de dag van schrijven weer lange rijen voor de boot. Tegen wil en dank moet je dan de kunst van het wachten beoefenen, wat niet meevalt in een warme auto.

De activiteiten van de Zomerkerk gaan ook weer richting de afronding. Zelf kijk ik terug op een gezellige Kerk op Schoot dienst over het verloren schaap. Het was intiem en sfeervol en vrolijk.

Het geeft mij goede zin om eens kijken of er dit seizoen niet ook een Kerst op Schoot kan komen, een kerstfeest voor de allerkleinsten met hun ouders en/of opa's en oma's.

Ja, zo gaat dat, als predikant zit je in je zomerhemdje alweer na te denken over Kerst.

Ook de Zomeravondwandeling in De Cocksdorp was een succes. Een prachtige stille avond, het was eb, dus het wad viel droog. Ontelbare vogels scharrelden kun kostje bij elkaar en aan de ene kant ging de zon onder, terwijl aan de andere kant de maan opkwam. Verstillen en ontmoeten gaat dan eigenlijk vanzelf. We namen deze zomer afscheid van collega Anne Kooi van Waal/Koog/Den Hoorn. We zullen in haar een gewaarde collega missen, met een groot hart voor rechtvaardigheid en een zorgvuldige uitleg van de bijbel. In de afscheidsdienst in Den Hoorn en de nazit in de Hoeksteen werden woorden van waardering en zegen gesproken. Ook namens de Waddengemeente sprak Erna Drijver Anne goede woorden toe. Dat het haar goed moge gaan in Friesland. De gemeente Waal/Koog/Den Hoorn wensen wij een goede bezinning op de toekomst. Als eilandelijke gemeenten pakken we samen het werk op dat gedaan moet worden.

Ook persoonlijk was er voor ons een afscheid. Op 6 augustus overleed de moeder van Evert, Mellie van Leersum-Boorsma, in de leeftijd van 91 jaar. Het was waardevol om haar in haar laatste dagen bij te kunnen staan. Dankbaar kijken we terug op haar lange leven en we koesteren de herinneringen. Veel dank voor alle blijken van meeleven die we uit de gemeente mochten ontvangen. Ook in praktische zin zijn er zaken overgepakt, waarvoor veel dank!

Vooruitblik

Op 8 september vieren we in De Cocksdorp het heilig avondmaal. Ook nemen we in deze dienst afscheid van Co Boon als ouderling. Co heeft zich in de afgelopen jaren doen gelden als een betrokken lid van de kerkenraad. Het ambt van ouderling was nieuw voor hem, maar hij heeft het met verve vervuld. Steeds heeft hij gezegd: als ik tachtig word, maak ik plaats voor een jongere generatie. Het is moeilijk te geloven, maar die tijd is nu aangebroken.

We zeggen Co heel hartelijk dank voor zijn ambtswerk in ons midden!

Op 15 september vieren we eilandelijk samen de Vredeszondag. De Raad van Kerken heeft een orde van dienst voorbereid, geïnspireerd op materiaal dat ons landelijk wordt aangereikt. Zo weten we ons verbonden met kerken in het hele land die op deze zondag stilstaan bij vrede. De Vermaning in Den Burg. voorganger. In De Waal gaat mevr. Anita Captein voor. Ds. Geertje de Vries zal de dienst leiden in de Vermaning in Den Burg.

Op zondag 6 oktober vieren we samen met de PKN Den Burg en PKN Waal/Koog/Den Hoorn de jaarlijkse startzondag. Deze dienst wordt gehouden in de Maartenskerk in Oosterend. Elders in dit nummer leest u er meer over.

Praatgroep De Cocksdorp

Op 12 september komt de praatgroep weer samen in 't Gebouwtje in De Cocksdorp. In de aanloop naar de Vredeszondag is het thema: Samen door één deur. Aanvang: 10.00 uur. Welkom!

Familiebericht.

Wij leven mee met de familie Bremer. Biem, de zoon van Lies Bremer, Botterstraat 15, is sinds begin augustus vermist. Nadat er aanwijzingen waren dat hij ergens in het Noord-Hollands duingebied zou kunnen zijn, is er de afgelopen weken met man en macht gezocht. Zowel door de politie, familie en vrienden, als ook door vrijwilligersteams met drones en speurhonden.

Helaas is er tot op heden geen enkel aanknopingspunt gevonden. De familie maakt een vreselijk moeilijke tijd door. Onze gedachten en gebeden zijn met Lies, met Cor en Sabine, en met alle familieleden en naasten van Biem Bremer. 'Niemand valt of hij valt in Gods handen. Niemand leeft, of hij leeft naar Hem toe'. Moge de God van liefde en trouw, zich over hen allen ontfermen.

Het Diaconaal Team

De collecten brachten in juni en juli € 2024,50 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Extra giften zijn gegaan naar:

- ZOA, voedselpakketten voor 2 weken voor 10 gezinnen: € 250,00

- KIA, vrouwen in Papoea Nieuw Guinea kunnen voor € 40,00 een cursus volgen over gezonde voeding. We doneren 6 cursussen: € 240,00

Het rooster voor september ziet er als volgt uit:

Zondag 1 sept.: 1e collecte: diaconie, uitgangscollecte: Prot. Kerk: missionair werk: nieuwe vormen van kerk zijn.

Zondag 8 sept: 1e collecte: diaconie: Protestantse kerk, Jonge generaties Nederland; In De Cocksdorp is de collecte tijdens de avondmaaldienst voor het EDW: het inloophuis.

Zondag 15 sept: 1e collecte: diaconie, uitgangscollecte: KIA-werelddiaconaat, Colombia: seksueel misbruik van jongeren stoppen.

Zondag 22 sept: Vredesdag: 1: collecte??
Zondag 29 sept: 1e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: Prot. Kerk, missionair werk: De kerk
zoekt jongeren op.
Zondag 6 oktober: startzondag: collecte?????



Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse Waddengemeente. U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal Team

Gedachten van een aardebestormer...

Wie in het leven niets kan vinden dat van waarde is die heeft een waardeloos leven. Dat gun ik niemand. Verreweg het beste is iemand of iets van waarde te zoeken en te vinden waardoor het leven waard is om geleefd te worden. En vergeet daarbij ook uzelve niet. Dat is niet altijd eenvoudig. Want we komen volkomen argeloos ter wereld, je hebt niet om het leven gevraagd en toch, je bent er zomaar als hulpeloze kleine vreemdeling in een wereld die al eeuwenlang bestaat. En dan begint het raadselachtig bestaan dat leven heet. Maar vanaf het prille begin staan ons vijf zintuigen ten dienste om die wereld om ons heen te verkennen. Oren, ogen, neus, mond en vingertoppen om te tasten en te voelen. En dan daarmee maar zoeken en vinden wat voor ons de moeite waard is om te leven... Want niemand wenst zich toch een waardeloos leven toe? Weet u, in feite zijn we van jong tot oud allemaal waardezoekers. Waar wil ik toch voor leven? Ja, voor mijn geliefden, voor de mensen om me heen van wie ik houd. Wie weet wil ik wel leven voor het werk dat mij lief is. Of

voor de bezittingen die ik vergaard heb om het aardse bestaan leefbaar en plezieriger door te komen. Beste lezeressen en lezers, de vraag die om dit alles heen cirkelt, is wat is toch waarde? Een bijzondere waarde van belang is de emotionele waarde. De waarde van het gevoel. Die komt ons van pas bij de omgang met onze dierbaren. Bij mensen die je niet wilt missen. Of ook bij dieren die je niet wilt missen. Van emotionele waarde zijn ook de memorabilia, de spullen, de bezittingen waaraan men gehecht is, bv. omdat die ooit toebehoorden aan een van onze dierbaren. Een armband van je moeder, de wandelstok van opa of oma of het portret van een goede vriend of vriendin. Heus, emotionele waarden zijn zeker de moeite waard om voor te leven, omdat die waarden ons iets te zeggen hebben. Ze kunnen ons behoeden voor de ziekte die eenzaamheid heet. Zomaar kijk ik mijn huiskamer in het rond. Mijn oog valt op de Arabische koffiekannet die mijn moeder eens meenam van de vele buitenlandse reizen. Zomaar valt mijn oog op de hoed van mijn vader, z'n laatste hoed. Die hangt bovenaan aan de paal in de kamer die de wenteltrap verstevigt. Ja, pa droeg altijd een hoed, die hij keurig en beleefd afnam om een bekende op straat te groeten. Dat zie je niemand meer doen. Enerzijds vanwege de verruwing van onze samenleving, anderzijds: hoeden en petten worden nauwelijks meer gedragen. Vroeger waren de petten voor de mensen die met hun handen moesten werken, vaak genoeg stonden ze met de pet in de hand, voor werk, voor meer loon, etc. en de hoeden waren in vroeger dagen voor de heren van stand. Maar gelukkig is vroeger verruild voor nu. Ik zie de ruggen van de boeken die me dierbaar zijn. Straks hoop ik tachtig jaar te worden, best wel een leeftijd om erover na te denken dat het verleden lang is en de toekomst kort. Hoe kort, weet geen mens, zelfs de dominee en de dokter niet. Gelukkig maar. Oud, en der dagen nog lang niet zat vervolg ik m'n levensweg. Als horige van de tijd kan ik niet stilstaan bij vandaag, want morgen en overmorgen en verder kloppen alweer aan de deur om waardig geleefd te worden. September is de tijd voor een nieuw seizoen. De kinderen gaan weer naar school, de vakantie, tijd van recreatie, is voorbij, het werk wacht, allerlei zaken worden weer opgepakt, een nieuw begin... In de kerk heet zoiets de startzondag. En ikke dan...! Al mijmerende houd ik mij staande, stilstaande bij alles van waarde dat mij mag omringen. En u dan...! Ik wens het u toe: houd het leven waardig in al de dagen die u gegeven zijn.
Met groeten van huis tot huis. Drs.H.J.Boon

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Kerkenraad: scriba: Henk van den Top, Rozendijk 15, 1791 PC Den Burg, scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-365579 / 0637343487

Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-310681

Predikant: ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn, predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl en anne.kooi@planet.nl tel. 0222-729039 / 06-20601270

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202

- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912



Kerkdiensten september alle diensten beginnen om 10 uur

- 08-09 De Hoeksteen Den Hoorn Ds. W. Huizing
Coll.: Jonge Generatie in Nederland
- 15-09 De Waal Mevr. A. Captein
Den Burg Doopsgezinde Kerk Ds. G. de Vries
Cocksdorp Rooms-Katholieke Kerk Ds. H. Marseille
Vredeszondag
Coll.: Oost-Europazending
- 22-09 De Koog Ds. L. van den Broeke (Kampen)
Heilig Avondmaal
Coll.: Kerk in actie: zending in Syrië
- 29-09 De Waal Ds. T. Braam (Dwingeloo)
Coll.: Missionair werk in Nederland
- 06-10 Oosterend Diverse predikanten
Startzondag
Coll.: nog niet bekend

Collecte juni

Diaconie: €601,25
Kerkrentmeesters: €553,35
QR-code: €170,00

Dank

Lieve gemeenteleden: van harte bedankt voor het fantastische afscheid dat jullie mij en mijn zus Gerriete gegeven hebben. Ik was beduusd van de vele persoonlijke boodschappen op de vlaggetjes; zovelen hadden de moeite genomen om dingen die we samen deelden, op te schrijven of te verbeelden. Hartverwarmend! Dank voor de lieve bijdragen tijdens het koffiedrinken in de Hoeksteen; van Fiet als voorzitter van de kerkenraad, van Wikke als vertegenwoordiger van het TTC en PG Den Burg, en

van Ank namens de Raad van Kerken: dank voor – om even iets te noemen – de mooie boeken van en over de 'Onderstroom'!
Erna sprak namens de Waddengemeente over de toepasselijke wijsheid van vissers. De bijdragen van Wijkie en Herman ontroerden me door hun oprechte waardering voor het stukje van ons levenspad waarin we met elkaar samen opliepen. Tenslotte was er op het scherm een mooie foto-presentatie over de periode waarin ik dominee was van de gemeente WKH. Die sloot wonderwel aan bij het thema



'vlaggen'. De kosters wil ik speciaal bedanken, want zij hebben ook rond dit afscheid weer heel wat werk verzet. Een speciaal bedankje voor Stefanie, die behalve de techniek voor de uitzending van de kerkdienst, een mooi fotoverslag van de samenkomsten in kerk en Hoeksteen maakte. Dat is te zien via www.kerkdienstgemist.nl. Dank aan de leden van de kerkenraad voor de jarenlange samenwerking, en de organisten Piet en Wout voor hun trouwe muzikale bijdragen aan de diensten. Verder: naast deze bijeenkomsten op 18 augustus heb ik via de post, mail en telefoon veel persoonlijke vriendelijke woorden mogen ontvangen. En er is in het kader van mijn afscheid een bedrag van € 50 opgehaald voor Kerk en Minima Texel. Van de gemeente kreeg ik een echte schapenvacht als teken van warmte. Met letterlijk en figuurlijk zoveel warmte afscheid mogen nemen, is een prachtig cadeau! Jullie zijn me allemaal zeer dierbaar, en ik zal altijd met warmte én weemoed aan mijn tijd op Texel terugdenken. Tegelijkertijd realiseer ik me dat deze episode in onze persoonlijke geschiedenis en in die van onze kerk in deze wereld alleen maar mogelijk is geweest, omdat we elkaar ontmoetten in de naam van Jezus Christus. Soli Deo Gloria!
ds. Anne

ds. Anne vertrekt naar de combinatie van Friese protestantse gemeenten Parrega-Hieslum, Exmorra-Allingawier en Tjerkwerd-Dedgum. Met de eerste letters van deze dorpen herschikt, noemen de gemeenten zich: 'Het Pad'. Anne gaat wonen in Exmorra, en behoudt haar mobiele telefoonnummer.

Van de kerkenraad

De kerkenraad kwam een paar keer kort bij elkaar om zaken te bespreken die niet konden wachten tot september. Ik doel op allerlei rond het vertrek van ds. Anne, haar opvolging en de Jaarrekening 2023 van het college van Kerkrentmeesters. Het afscheid hebben we inmiddels achter de rug, zie de foto's en het dankwoord van ds. Anne in dit kerkblad. Er zijn heel veel vlaggetjes met 'afscheidsteksten' gemaakt, de cadeaus vielen in goede aarde en aan het einde van de kerkdienst hebben we zowel ds. Anne als haar zus Gerriete 'Ga met God' toegezongen. In de Hoeksteen waren nog 5 sprekers, eilandelijk en vanuit de gemeente. De kerkenraad besprak de Jaarrekening 2023. Met dank aan Herman en Herman voor al hun werk hiervoor. Het was niet eenvoudig om deze 'rijdende trein' over te nemen zonder Flip Breman, maar het is gelukt. Er waren veel incidentele uitgaven i.v.m. de restauraties in De Koog en De Waal. Het grootste deel daarvan werd gedekt vanuit de daarvoor bestemde reserves. Herman heeft de Jaarrekening toegelicht en de kerkenraad heeft die akkoord bevonden. De jaarrekening, zoals aangekondigd bij de mededelingen in de kerkdienst van 18-8, is een week ter inzage geweest bij Herman R. en daarna ingediend.

Met het indienen van de Jaarrekening en het bijstellen van het beleidsplan (besproken op de gemeenteraadpleging in De Koog) kan een volgende stap gezet worden die nodig is voor de beroepsprocedure: het maken van een meerjarenbegroting.

Van het noemen van namen voor de opvolging van ds. Anne is veelvuldig gebruikgemaakt. Dank daarvoor. De kerkenraad gaat in september verder met de procedure. De suggesties van de gemeenteraadpleging en daarvoor en daarna laten zien hoezeer er wordt meegedacht over de toekomst. Dat doet goed. Word vervolgd!

En ondertussen kwamen we elkaar tegen bij Op Verhaal Komen, de zangbijeenkomsten, in de opengestelde kerk in De Koog, Taizévieringen, concerten van de Zomerkerk etc. etc. Het is hard werken om al die bijeenkomsten te kunnen houden, ondertussen hebben we verdriet om wie we moeten missen, maar wat worden we ook gezegend met hulpvaardige handen en creatieve talenten. Samen Zijn kerk, hoe bijzonder is dat.

Fiet van Beek



In memoriam Siep van der Land-Faber (1937 – 2024)

Hoewel ze het lichamelijk zwaar had de laatste jaren, overleed op 18 juli jl. ons zeer gewaardeerde gemeentelid Siep toch vrij onverwacht. Rond haar uitvaartdienst in kerk van De Koog omschreven haar

kinderen haar als: lief, zorgzaam, gezellig, en altijd belangstellend.

Siep werd geboren als Siebrigje Faber. Vader Faber werkte op het land bij zijn broer; zij waren van boerenafkomst. Siep had een zus, Tiete. Maar er was ook nog een ander zusje. Zij overleed toen Siep 13 jaar was. Daar heeft Siep verdriet van gehad. Siep en Tiete groeiden op in het Friese Wijckel, in een eenvoudig, gelovig gezin. Tijdens de oorlog werden er in het kleine ouderlijk huis van Siep veel onderduikers ondergebracht. Onwaarschijnlijk veel onderduikers; een gelovige praktijk.

Als tiener ging Siep naar de ULO en als jongvolwassene werkte ze op kantoor. Haar man Geert kwam uit hetzelfde dorp en ging naar dezelfde kerk. Ze trouwden jong. Siep was 20 jaar. Het echtpaar kreeg drie dochters: Gea, Jettie en Hennie. Geert wordt melkboer in Wijckel. Hij rijdt met de SRV-wagen, terwijl Siep in het magazijn werkt en aan huis verkoopt.

Siep was ongeveer 50 jaar toen ze naar Texel kwam. Geert werd bedrijfsleider in een supermarkt. De komst van hun 4 kleinkinderen bracht Geert en Siep veel vreugde. Oppassen hoorde daarbij. Samen genoten ze van Texel, met fietsen en wandelen. Maar het werk was wel druk. Toch vonden zij tijd om voluit mee te doen aan het kerkelijk leven: van zingen tot schoonmaken, van de kersboom optuigen tot het kosteren bij de kerkdiensten. Siep is decennialang diaken geweest. Een diaken die goed begrepen had wat een oprecht rentmeesterschap in de kerk betekent, namelijk: uitdelen.

In 2015 kwam er een groot verdriet in het leven van Siep. Geert overleed toen. Meer leed werd haar daarna ook niet gespaard. Eind 2019 kreeg Siep een fietsongeluk en brak ze haar heup. Later bleek dat haar conditie in meerdere opzichten niet goed was. Dat was het begin van een tocht langs ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ze kon een tijdlang nog terug naar huis, waar haar dochter Gea en haar echtgenoot Henk haar verzorgden. Maar na een tweede val was thuis wonen niet meer mogelijk en werd ze opgenomen in de Gollards. Daar heeft ze zich toch weer thuis gevoeld. In de laatste fase werd haar leven zwaar; op de rouwkaart stonden de woorden: 'Het is goed zo'.

Wij wensen de dochters van Siep en hun gezinnen veel sterkte bij het verlies van hun geliefde moeder. Moge het voor hen en voor iedereen die haar mist, een troost zijn dat de herinnering aan Siep van der Land-Faber velen tot zegen zal zijn.

Ds. Anne Kooi

In memoriam dhr. Dezsö Nagy (1928-2024)

Op 20 juli jl. overleed op 96-jarige leeftijd ons gemeentelid Dezsö Nagy. Dezsö en zijn vrouw Irene

erik

waren rond de Hongaarse opstand in 1956 uit hun geboorteland gevlucht. Ze moesten bij hun plotselinge vertrek alles achterlaten. Berooid en wel kwamen ze in De Koog terecht. Ze vonden er aansluiting in de protestantse kerk. De naam Nagy werd op Texel een begrip: er werd in de loop van de jaren een garagebedrijf opgebouwd. Het leven verloor voor Dezsö zijn glans toen Irene overleed. De laatste jaren ging het geheugen van Dezsö achteruit. Hij werd verpleegd in De Hollewal. Wij wensen de zoon en dochter en de kleinkinderen veel sterkte bij het overlijden van hun (groot)vader. De herinnering aan hem zij velen tot zegen. Bij de herdenking van Dezsö in de kerkdienst maakte Wijkie een gedicht voor het echtpaar dat we hieronder graag afdrucken:

Voor Nagy

Hoe zijn ze gegaan, hand in hand?
Het land zo vertrouwd, zo bezet.
Een traan drupt nog na op de grond.
Verdreven is het recht op verzet.
Hoe keken ze terug, zochten ze troost;
Hun voetstap klinkt na op het perron.
Waren ze iets dat men zomaar loost?
De macht vertroebelde hun zon.
Hoe dachten ze, voelden ze nog hoop?
De trein dendert voort op het spoor.
Herinneringen stapelen zich op,
Verplaatsen hun blik en gaan door.

Hoe bracht in de vreemde een boot,
Zij die zochten naar vrede en goed,
Hun toekomst, een nieuwe loot,
Bedrijvigheid en nieuwe moed.
Een leven bij mensen zo aars,
Hun namen onuitspreekbaar gekend.
Ontstaken een licht als een kaars.
Hier mag je zijn, zoals je bent.
Het glimmende blik glanst bij dag,
De motor ronkt zacht en stabiel,
Een groet, een bekende, een lach;
Zij helen de kwetsbare ziel.

De stamboom slaat aan in de grond;
De twijgen groeien met kracht.
Het heden dat het verleden verbond,
De dagen gaan heen in de nacht.
Twee eenheid, ver weg eens gesmeed,
Breekt door, stil verdriet is wat blijft.
In stilte voel je het leed.
't Is God die de toekomst beschrijft.
Hij ziet ze gaan hand in hand.
Zijn licht straalt bij dag en bij nacht;
Irene, Gods vrede houdt stand.
Het eeuwige thuis is wat wacht.

Wijkie van den Berg.