

Inhoud Tessels kerkblad januari 2025

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestant Texel	9
Gedicht	10
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	24

Overhandiging Oorkonde “Music Champion 2024”



Vlnr Dyo Wassink, Hans de Goede in de Vermaning van Den Burg (foto Anneloes Visman)

Op de ledenvergadering van 13 november 2024 ontving Dyo Wassink de oorkonde ‘Music Champion’ uit handen van Hans de Goede, namens de muziekcommissie van de Doopsgezinde Gemeente. De nestor van de kerkmuziek op Texel ontving deze erkenning vanwege zijn blijvende inspanning om zijn eigen plezier in muziek met andere mensen te delen. Als geen ander heeft hij onze concertvleugel in de jaren 2023 en 2024 aangewend om samen te zingen, bijvoorbeeld de Cantorij van Den Burg en het Tessels Theologen Convent.

Voor de uitreiking van de oorkonde was hij naar de Vermaning van Den Burg gelokt, met het verzoek de Doopsgezinde Gemeente op de Ledenvergadering een paar nieuwe liederen uit het Liedboek aan te leren. Na de sprankelende pianoklanken van “De Steppe zal bloeien...” werd hij naar voren gevraagd om de oorkonde in ontvangst te nemen.

De Muziekcommissie waardeert Dyo vanwege zijn muzikale kwaliteiten én zijn omgang met mensen. Zo paart hij technische kennis en muzikaal inzicht aan sociale en didactische vaardigheden. Naast zijn hartelijke benadering van mensen weet hij met verbeelding en overredingskracht mensen voor zijn kerk-muzikale idealen te winnen. Maar volgens de muziekcommissie ligt zijn allergrootste kwaliteit in zijn authenticiteit. Zijn plezier in muziek is oprecht en ongeveinsd.

Onze (zang)stem is bij uitstek een deel van onze persoonlijkheid. Wanneer mensen onder Dyo's leiding gaan zingen, vertrouwen zij hun persoonlijk instrument aan hem toe. De muziekcommissie roemt zijn respectvolle omgang met de zangers. Of ze nu met één talent of tien talenten komen zingen, als leraar geniet hij van andere mensen die iets nieuws leren, verder groeien en bloeien. Wassink is verbonden aan de Burght Kerk, maar zijn muzikale gedrevenheid brengt hem ver voorbij alle menselijke gemeentegrenzen. Ook dat werd dinsdag 13 november maar weer eens bewezen. Met veel genoegen leerde hij de Tesselse Mennisten een nieuw lied aan. De oorkonde die hem werd toegekend bestaat uit een champignon in zilver, vergezeld van een bakje biologische champignons. (zie foto)

Texel

Leeskring in Oosterend

In het nieuwe jaar wil ik graag een populair theologisch boek lezen, met wie daar zin in heeft. Ik heb gekozen voor een boek van de jonge theoloog Alain Verheij. De titel luidt 'De zin van ziekte'. Op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur. In dit boek komen vragen aan de orde als: hoe spreken we over gezondheid en ziekte? Wat doet ziek worden met een mens? Welke betekenis kennen we eraan toe in ons leven? Is er eigenlijk wel zin en betekenis te vinden in ziekte? Alain Verheij wordt geprezen om zijn vermogen om bruggen te slaan tussen levensvragen uit oude tijden en de moderne tijd. Hij schrijft toegankelijk, maar schuwt het ook niet om diep te graven.

Zin om mee te lezen in dit spannende boek? Meld je dan aan bij ds. Geertje de Vries
tel. 06-25550285, dsgeertje@gmail.com.
De data zijn: woensdag 22 januari, 12 februari, 5 maart, 26 maart, 9 april en 30 april.
Steeds om 20.00 uur tot 21.30 uur in De Parel, Oosterstraat 11, Oosterend.
Ook mensen van buiten de Waddengemeente zijn van harte welkom!

Maandviering en Praatcafé in De Gollards

Na een hele tijd afwezigheid is er weer de mogelijkheid om een maandelijks viering te houden in De Gollards. Deze blijkt het beste te passen op de derde vrijdag in de maand, van half vier tot kwart over vier.. Er zijn voldoende vrijwilligers bereid om te helpen, er is muzikale begeleiding, dus we kunnen van start! Op vrijdag 17 januari bent u van harte welkom in de grote zaal van het restaurant! Op de eerste donderdagmorgen van de maand is er het Praatcafé. Dit begint om half elf en vindt plaats in de bovenzaal van Ceres. Ook daar van harte welkom!

Namens het TTC, Wikke Huizing en Geertje de Vries.

Dankzij de Hopper

'Pinnen of ov-chipkaart? Nou, wat wordt het?' vraagt de buschauffeur ongeduldig. 'Uh', stamel ik. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan de Texelse directheid. 'Wat is goedkoper?' Dat maalt volgens de buschauffeur niet uit. Dus pin ik maar. De toon is gezet. Dit kan een lange rit worden met de Hopper.

Ik woon nu ruim een jaar op Texel. In een wit huis aan de Pontweg, vlak bij de boot, naast boerderij Capni. Namens de Raad van Kerken mag ik het welkomstwoord verzorgen in de katholieke kerk in De Cocksdorp. Omdat ik geen autorijd, heb ik besloten met de Hopper te gaan van 9 uur vanaf de boot. Ik ben dan tussen 9.15 en 10 uur op de plaats van bestemming. Dat moet lukken. Wie neemt er nou op zondagmorgen de Hopper?

Nou, half Texel dus. Eerst rijden we langs hotel Op Diek om iemand af te zetten die daar werkt. Vervolgens pikken we mensen op bij de Hotelboot in Oudeschild die naar De Koog moeten en zetten een restaurantkenner af Op Oost. De chauffeur maakt er een prachtige rit van buiten de gebaande paden, maar het schiet niet op. We moeten ook nog langs De Krim en ik hoor zelfs iets over paal 28... 'Chauffeur', begin ik. 'Weet u, ik mag het welkomstwoord verzorgen in de kerk. De dienst begint om 10 uur. Dat redden we toch wel?' 'Tuurlijk', antwoordt hij. 'Dan ben ik allang weer op de terugweg.' Ik betwijfel het. Maar ik kan er niets aan doen. En dan begint hij te vertellen: 'Toen ik gelegerd was in de Joost Dourleinkazerne bij de Mokbaai, gingen we de ene zondag naar de katholieke kerk en dronken na afloop van de mis een glas wijn met meneer pastoor. De andere zondag gingen we naar de protestantse kerk en rookten na de dienst een sigaar met de dominee. Zo ontlieden we de zondagochtend oefening. Dat waren nog eens tijden.' Ik lach en geef aan dat ik één van de mooie dingen van de kerk vind het omzien naar elkaar. De chauffeur knikt instemmend en zegt: 'Ik heb een lijst met 15 oud-militairen. Die stuur ik nog elk jaar een verjaardagskaart. En als er 1 ziek is, bel ik even op.' Over omzien naar elkaar gesproken. Prachtig toch?! We draaien bij De Krim. Tien voor tien. Heb ik straks nog tijd om in de kerk het toilet te bezoeken voordat de dienst begint? Ik hoop het. We rijden De Cocksdorp binnen. De kerkdeuren staan open. De Hopper stopt en ik stap uit. Terwijl ik naar de kerk loop, draait de chauffeur zijn raampje open en roept: 'He Iris, als ze je niet geloven, vertel je het gewoon nog een keer!' Met een glimlach loop ik naar binnen. Want zo is het. Het Verhaal moet verteld blijven worden, keer op keer!
Iris Stekelenburg

MAAK HET
Verschil

Je neemt niets weg
Verlost mij niet van pijn
Maar je verzacht de scherpe randjes
Gewoon
Door er te zijn

GAÏN
Hulp de samenleving. Hulp de wereld.

Dankjewel



Dat jij je steentje bijdroeg, door je inzet, tijd, financiële bijdrage of gebed. Gewoon door er te zijn.

Want zonder jou konden we geen pijn verzachten, geen waardigheid herstellen, geen hulp bieden of hoop brengen.

We wensen jou voor het nieuwe jaar, heel veel zegen toe en mensen om je heen, die er ook voor jou willen zijn.

Hulp Oost-Europa - Texel

Vele uren in touw voor onze medemens in nood, dat waren de vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel. Het afgelopen jaar zijn weer veel hulpgoederen klaar gemaakt en deze hebben hun weg weer gevonden naar de mensen in nood in verschillende landen, zoals Roemenië en Moldavië en meerdere keren was er een transport naar de Oekraïne. Op dit ogenblik,

de laatste dagen van december, zijn onze contactpersonen drukdoende met het wegbrengen en uitdelen van de hulpgoederen en het op Texel ingezamelde voedsel....



Ook in Boekarest wordt er omgekeken naar de daklozen en ook zij ontvangen elk jaar voedsel en andere hulp, dat verzorgd wordt door Slavic, die daar voorganger is.

Otto en Nicu bekommeren zich om de mensen die in de kou moeten leven, omdat ze gewoon geen geld hebben om hout te kopen en vaak ook geen kachel..... Al een paar jaar sponsoren wij vanaf Texel kacheltjes voor deze mensen en dit is nog altijd mogelijk.

In Vaslui, dat bekend staat als het armste gebied van de Europese Unie hebben wij Costel geholpen met het boren van een bron. Ook voor de armste bewoners en kinderen kan daar voedsel gekocht worden dankzij hulp van Texel.



In Moldavië, in de hoofdstad Chisinau ontvangen de bewoners van het opvanghuis voor bejaarden en gehandicapten, zoals al vele jaren, een kerstpakket met onder andere fruit, lekkere koekjes en een fles shampoo. Deze pakketten worden in de Kersttijd door Luda bij deze mensen gebracht, waarbij zij de tijd neemt voor een praatje en dit bezoek is altijd groot feest.

Al deze hulp kon gegeven worden dankzij de hulp vanaf Texel.

Voor alle financiële donaties willen wij heel hartelijk bedanken!

Wij zijn heel dankbaar dat wij hieraan mee mochten werken en de kracht ontvingen om dit werk te mogen doen in 2024.

Alle vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Texel wensen u een gezond, gelukkig en liefdevol 2025

En veel Heil en Zegen!

Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

8 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
8 januari 11.05 uur Muziekkommissie
8 januari 14.00 uur Broederkring
12 januari 10.00 uur Dienst. Ds. Ciska Stark
14 januari 14.30 uur Oudere zusterkring
15 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
15 januari 11.05 uur Muziekkommissie
16 januari 13.30 uur Rembrandtkring
19 januari 10.00 uur GEEN dienst in ons gebouw. RvK
Texel
21 januari 14.00 uur Dopers Zaaigoed
22 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
22 januari 11.05 uur Muziekkommissie
22 januari 14.00 uur Zusterkring
26 januari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
29 januari 10.00 uur Bijbelleesuur
29 januari 11.05 uur Muziekkommissie
31 januari 14.00 uur Rekendag kerkenraad
2 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
3 februari 10.00 uur Oudere zusterkring
5 februari 10.00 uur Bijbelleesuur
5 februari 11.05 uur Muziekkommissie
5 februari 14.00 uur Broederkring
6 februari 10.30 uur Praatcafé De Gollards
9 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille



Vooruitblik in 100 woorden Hans Marseille

Wat zullen we God vragen voor het nieuwe jaar?
Bidden is je met woorden richten op God. De woorden die ik kies moeten me helpen mij op God te richten. Daarom bid ik om te beginnen met het woordje 'om'. Ik bid om nabijheid, om vrede, om een nieuw begin. Eigenlijk bid ik allereerst om God zelf. Ik bid om Gods nabijheid, Gods vrede en Gods nieuwe begin met ons.

Maar wat zal ik nu vragen? Wat is zinnig? Welnu, je kunt veel beter vragen nadat je eerst gedankt hebt. 'Dank-je-wel zeggen' vanwege je leven tot nu. 'Dank-U-wel' vanwege alles wat je gegeven is. In je dankgebed worden de belangrijkste dingen zichtbaar. Maar soms is je verdriet zo groot, dat je eerst je gemis moet uitspreken voordat je verder kunt. Voor het vragenstellen aan God heb ik van een leeftijdgenoot geleerd (in dit gebedsstadium) wel het woordje 'voor' te gebruiken; Voor vrede, voor eerlijk delen, voor jonge mensen, voor mijn opa en oma. Als je God vraagt-voor 'de vervulling van de schepping', dan is het maar een kleine gedachtesprong om die vraag aan jezelf te stellen. "Hoe sta ik in de mensenwereld en met welke

bijdrage? Mensen die biddend God bereiken, keren altijd op aarde terug. Biddend veranderen mensen. Biddend worden ze partner in het verbond met God.



Verkiezing leden kerkenraad

Op de eerste zondag in december, aansluitend aan de dienst is de verkiezingen voor leden van de kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat was dit jaar op 1 december. Aftredend en niet herkiesbaar volgens

het reglement waren zr. Nel Bakker-Halfweg en br. Frans Visman. De kerkenraad stelde voor als kandidaten zr. Monique Zegel en zr. Anneloes Visman. Zij zijn zonder tegenstemmen verkozen als nieuwe leden van de kerkenraad. In de dienst van 5 januari zijn ze welkom geheten. Zr. Nel Bakker-Halfweg en br. Frans Visman zijn bedankt voor het vele werk dat zij voor de kerkenraad hebben gedaan.

Licht voor het Midden-Oosten



Net als veel andere Doopsgezinde gemeenten in Nederland hebben wij op zondag 1 december om 10.30 uur een kaars opgestoken voor vrede in het Midden-Oosten.

Adventmiddag



Op donderdagmiddag 19 december is de jaarlijkse adventmiddag gehouden. Er waren 41 zusters en broeders aanwezig, waaronder 1 zuster uit Den Helder. De liturgie voor deze viering was gemaakt door ds. Flora Visser uit Bolsward, aangevuld door de leden van de federatie. We zongen bekende (kerst)liederen, luisterden naar een kerstverhaal, er was thee en koffie met wat lekkers. Het was een

gezellige middag als voorbereiding op de kerst. De collecte na afloop was bestemd voor Texelgezinnen. Zij ontvingen € 200. Foto's zie website.

Zusterkring 27 november Sinterklaasmiddag



Het goot van de regen, maar toch hadden 11 zusters de tocht gewaagd naar onze Vermaning. Ieder had een pakje met gedicht mee dat in de kerkenraadskamer op tafel werd gelegd. Na de afberichten, mededelingen, notulen zongen we van lied 745 de verzen 1,2 en 3, heel toepasselijk, een lied over Sinterklaas. Daarna werden de cadeautjes op tafel gelegd. We zongen oude, bekende Sinterklaasliedjes uit een kleine verzameling die Albert Kok vroeger al eens gemaakt had. Thea mocht als eerste een cadeautje pakken, het gedicht voorlezen en het pakje uitpakken. Daarna gaf ze de beurt aan een andere zuster. Tussendoor werd er een Sinterklaasverhaal voorgelezen, ook al uit de oude doos. Er waren kruidnoten en er was marsepein. Een aantal legenden over Sinterklaas werden verteld. Tot slot was er voor elke zuster nog een lekker sapje om deze gezellige middag af te sluiten.

Foto's op onze website.

Theemiddag 4 december door Riny Wielinga.

Er kwamen 6 zusters en onze predikant Hans Marseille. Hij stelde voor om ons Sinterklaasfeest vandaag te vieren, want over 2 dagen viert heel Nederland feest. In ons mooie liedboek staat er ook 1 Sinterklaaslied, nl nr.745 Uit de schemer van de tijden. Nicolaos pleit voor ons enz. Het zijn 5 coupletten.

De traktatie is vandaag van de Sint en Pieten. Er staan schaaltes met grote pepernoten klaar, maar je moet wel voorzichtig eten want je wilt natuurlijk je goede eigen gebit of je kunstgebit niet breken. Ook is Nel Bakker gekomen en is voor ons de thee en koffie klaar aan 't maken, want onze koster is er niet. Het is misschien haar laatste karweitje als kerkenraadslid. Dat waarderen we erg. Hans stelt ook voor om het rondje niet te doen, want we maken toch niet zoveel mee en nare dingen is niet zo passend op ons feestje.

Hans heeft weer de liedboekjes opgezocht, die hij samen met iemand gemaakt had, die helaas is overleden, en daar gaan we bijna alles uit zingen. Het zijn liedjes van toen we zelf jong waren. Tussen door drinken we de koffie met lekkere koek erbij. Vorig jaar had had hij een klein boekje mee, geschreven door Annie M.G. Schmidt, en plaatjes erbij. De inhoud was, dat hij een ramp had meegemaakt en wel op zee. Gelukkig is hij gered, maar alle pakjes waren ook in zee terecht gekomen. Hij moest naar de kinderen in Holland. Toen ze in Holland aankwamen en het trieste verhaal hoorden hebben een groot aantal aardige mensen gezorgd, dat de natte Sint en zijn Pieten droge kleren achter het monument aan konden trekken en pakjes werden in grote hoeveelheden bezorgd, dus dit is toch nog goedgekomen. Hans vond, dat we nog wel een lied konden zingen uit ons eigen liedboek en dit was lied 574: "Glorie zij U, Christus, enz. Wij kregen allemaal een kerstplant mee naar huis van de Sint. Erg leuk. Onze volgende theemiddag is in het nieuwe Jaar en we wensen elkaar mooie kerstdagen.

Inleiding De Drie Wijzen door Rinus Kuiper. Het evangelie van Mattheüs, staat van alle evangeliën, het dichtst bij de Thora. Het is eigenlijk meer, het is vernieuwend, het geeft een toevoeging. Jezus komt in beeld als de nieuwe Mozes. In de Bergrede krijgen de oude wetten en regels een aanvulling. Alles wordt vernieuwend. Meer bevrijdend. De oude, oog om oog wet, tand om tand wet, wordt ingeruild voor een milder inzicht. Woorden als liefde, bevrijding, de minste willen wezen, een nieuw begin, zullen de nieuwe beweging meer sturen en dragen. Al betekent dit niet dat er nu een loopje genomen wordt met goed en slecht. Jezus is de Koning van de nieuwe beweging die zich plaatst naast Israël en ook naar de hele wereld toe. Naar Egypte, naar het Noorden maar ook naar het verre Oosten. De nieuwe beweging krijgt een wijd bereik. Daarom juist brengt Mattheüs de drie wijzen in beeld. Ze komen met dure geschenken om duidelijk te maken: Dit Kind is een Godsgeschenk met een grote opdracht. In onderstaand gedicht ga ik hier wat nader op in.

De Wijzen

De Wijzen kwamen uit het oosten
En dus hierdoor van heel ver.
Hun kennis lag in den Hoge
En volgden daarom ook een ster.

In de sterren stond geschreven
Dat er iets groots was gebeurd
Een Koning was er geboren
Met een Hemels licht gekleurd.

De Wichelaars met hun kennis

Hadden dit dus goed verstaan.
Haalden uit de sterren, niet mis
Een Hemelboodschap vandaan.

Dit leidde tot een reis maken,
Een lange reis per kameel.
En daarbij Herodes meemaken
Die loerde op een vals aandeel.

Maar zij kwamen op bestemming
En dus bij het Kind Jezus aan.
Waar vader Jozef hen ontving
En ook moeder Maria.

De Wijzen brachten geschenken
Voor de kleine Jezus mee
Goud wierook en ook mirre
Gaven aan het Kind een pré.

Goud dat glanst staat voor eerlijk
Goudeerlijk, rechtvaardigheid
En niet voor valsheid en oneerlijk
Voor al waar dit soms toe leidt.

Maar Jezus de rechtvaardige
Zal hier anders mee omgaan
En niet als een onwaardige
Voor dit glanzend goud instaan.

Wierook staat voor Priester wezen,
Hogepriester wordt Hij genoemd.
Dit hebben sterren doorgegeven
Zijn hoge plaats al geroemd.

In de brief aan de Hebreëën
Wordt dit alles uitgebreid,
Ruim uitgelegd en beschreven.
Waaruit Zijn Priesterschap blijkt!

En dan is er nog de mirre
Dat op zijn lastdragen wijst
Zo Zijn opdracht zal weergeven
Wat ook uit navolgers blijkt.

Maar de Wijzen zouden leren
Ook leren van dit bezoek
Als vernieuwden terugkeren:
Het bracht zegen en geen vloek!

De Wijzen met hun kamelen,
De sterren en Bethlehem
Die zouden zijn taak doorgeven
Alles was dienstbaar aan Hem!

De Wijzen zouden ook blijven
Als Koningen op een feest
En met geschenken oprijzen
Jezus komt dan goed in beeld!

Met een knipoog: Balthasar was de 1e der Wijzen

En O ja Melchior de nr. twee
Caspar mocht als 3e eer bewijzen.
En O ja de 4e was niet mee!

Rinus Kuiper



Samen lezen in gesprekskringen

Elke kring heeft een eigen onderwerp waar we ons in verdiepen. Maar doordat we elke maand samenkomen is er sprake van een doorgaand gesprek waarin mensen verder groeien en bloeien. In een tijd waarin verbinding een schaars goed lijkt te zijn, en eenzaamheid zich als een sluipend gif onder de oppervlakte van onze samenleving nestelt, biedt onze gemeente een warme en inspirerende oase. Onze gesprekskringen worden zowel door leden van onze eigen gemeente bezocht als door andere Texelaars.

Samen lezen is het kloppend hart van elke gesprekskring. Samen lezen is een prachtige manier om mensen met elkaar te verbinden en een rijke wereld te creëren waarin eenzaamheid even plaatsmaakt voor saamhorigheid. Onze kringen zijn een lerend netwerk van lezers die in de ochtend (bijbelleeskring) en in de middag bijeenkomen en daarmee toegankelijk zijn voor mensen die 's-avonds niet meer de deur uit kunnen. De verhalen die we samen lezen helpen om zelf op verhaal te komen. Dat geldt ook de Rembrandtkring waar we de etsen van Rembrandt samen 'lezen'.

Samen lezen biedt ons ook een taalschat om onze belevenissen en ervaringen te verwoorden. De deelnemers aan de gesprekskringen kennen elkaar vaak al vele jaren. De teksten die we lezen maken eigen herinneringen los, die vergelijkbaar zijn met ervaringen van anderen. Juist door het samen lezen en bespreken worden die eigen ervaringen opnieuw gewaardeerd.

Zelfs op het bijbelleesuur waarvan wordt gezegd dat er niet wordt gediscussieerd, worden ervaringen gedeeld. Niet tijdens het lezen, maar wel tijdens de koffiepauze.

Het fundament van ons leven is de kwaliteit van onze relaties. Natuurlijk bestaan er therapieën en

antidepressiva, maar wat het beste werkt zijn onderlinge verbintenissen die we organiseren. In deze context tonen onze kringen hun grootste kracht. Samen lezen is een activiteit die mensen samenbindt. Door zich open te stellen voor de gedachten en emoties van de anderen, kunnen de deelnemers zichzelf en elkaar beter leren kennen en een hechtere band smeden. Menselijke verbindingen ontstaan wanneer we ons openstellen voor anderen en hun toestaan ons leven binnen te treden. Door naar elkaar te luisteren en elkaars levenservaring te delen, verrijken we de onderlinge band en groeien we als individu en als gemeenschap.

Van de ADS

Menno Simonslezing 2025 met Irene van Staveren

Zaterdag 29 maart 2025 zal in de Arboretumkerk in Wageningen prof. dr. Irene van Staveren de Menno Simonslezing verzorgen. De lezing heeft de titel 'Op weg naar een gemeenschapseconomie'.

Van Staveren zal spreken over de markt, de overheid en de kracht van de gemeenschap. Er zijn allerlei combinaties van markt, overheid en gemeenschap. Wat is de ideale balans? Valt de uitdijende markt nog te stoppen? Kan de overheid de macht van grote bedrijven nog wel beteugelen? Zijn lokale initiatieven zoals boerderijwinkels en windenergiecoöperaties wel reële alternatieven die het kapitalisme echt kunnen uitdagen?

Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar economie aan het Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze denkt buiten de gebaande paden. Ze is lid van de doopsgezinde gemeente Twente en columnist bij dagblad Trouw. Onlangs is een bundeling van haar columns verschenen onder de titel De vrije markt bestaat niet – naar een economie van verbinding.

Ze kijkt naar economie met een brede blik. Dat betekent dat ze ook voorbij de markt en de overheid kijkt, naar wat mensen samen, in onderlinge verbondenheid, allemaal doen dat economische betekenis heeft. Dat varieert van huishoudelijk werk en mantelzorg tot werknemerscoöperaties, waarin kapitaal, arbeid en besluitvorming binnen de economische gemeenschap gebeuren op basis van democratische beginselen.

De Menno Simonslezing is gratis toegankelijk.

Aanmelden is niet nodig.

Muziekagenda

Zondag 16 februari piano Marte Gerritsma en Riëtte Olthof

Zondag 23 maart piano en zang Lauri Brons en Elisabeth Waverijn

Protestants Texel

Op 30 januari komt het Eilandelijk moderamen weer bij elkaar. We kijken dan hoe de bestaande samenwerking tussen de Colleges van Kerkrentmeesters, na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, in de praktijk gestalte krijgt. Ook de Colleges van Diakenen zijn bezig om stappen te zetten naar meer samenwerking tussen de drie protestantse diaconieën op Texel. De preekvoorziening staat ook op de agenda, en we maken kennis met de nieuwe preekvoorziening

Maarten-Jeroen de Boer, nadat Hillie Oosterhof dit werk jarenlang verzorgd heeft – waarvoor ook op deze plaats onze dank.

We leven mee met lief en leed; een bijzonder jaar voor de gemeente Waal/Koog /Den Hoorn nu de Hoornderkerk dit jaar 600 jaar bestaat, waarbij in ieder geval stil gestaan wordt in de dienst van 25 mei. En verder bespreken we wat verder ter tafel komt.

Op 18 februari komen alle ambtsdragers van de drie protestantse gemeentes weer bij elkaar. Het thema is dan Kerkelijke presentie in ons dorp. Maar daarover de volgende keer meer.

Ds. Evert van Leersum

ZIJN LICHT IS MIJ GENOEG

Hoe kunnen jaren eindig zijn
met zijn constante regenboog,
hoe angsten blijvend in zoveel
warmte, rust en troost.

In herfst en winter trekt zijn stem
de zomer om mij heen, ik hoor

het zuiderlicht dat
in mijn oost en noord
steeds op- en ondergaat,
al lijkt hij aan de horizon,
hier bij mij is de klankenbron.

Fiet van Beek



Protestantse Gemeente Den Burg - Texel

Predikant (maandag vrij): *ds. mevrouw Wikke Huizing*, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: *mevrouw Marjan Nicolay-Mosk*, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email voorzitter.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: *mevrouw Ank van Putten*, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: *mevrouw Marga Drijver-Zijm*, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: *de heer Douwe Kooiker*, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:
 • Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;
 • Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761.
 • Redactie kerkblad: *mevrouw Corrie Hordijk*, Vroonlant 15, 1791WK, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
 Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij *mevrouw Ank van Putten*, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com
 Kerkhof: *de heer Erik v.d. Spek*, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
 Vertrouwenspersonen: *ds. de heer Michiel Aten*, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en *mevrouw Joke de Goede*, tel. 0644304075, email.degoede.joke@gmail.com
 Website <https://www.pkndenburg.nl>

Kerkdiensten

Zondag 5 januari 2025	10.00 uur	Ds.: ds. G.W. Scholten uit Den Helder Organist: Jan Kruithof Collecten: 1 ^e st. Hulp Oost Europa Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud orgel Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 12 januari	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e st. Kerk en Minima Texel, 2 ^e kerk, 3 ^e verwarming Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 19 januari In de RK kerk, Oecumenische dienst van de Eenheid	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing
Zondag 26 januari	10.00 uur	Ds.: ds. A. Sprotte uit Heemstede Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Voedselbank, 2 ^e kerk, 3 ^e Jong Protestant Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 2 februari	10.00 uur	Ds.: ds. W. Huizing Organist: Dyo Wassink Collecten: 1 ^e Hoop voor Albanië, 2 ^e kerk, 3 ^e onderhoud orgel Zondagsbrief: Carla Bakker

➤ Voor actuele activiteiten in De Burght zie <https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html>.

Agenda

Maandag 6 jan.	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Donderdag 9 jan.	10.30 uur	Praatcafé in De Gollards
Maandag 13 jan.	19.45 uur	Cantorij in De Burght
Dinsdag 14 jan.	19.30 uur	Kerkenraad in De Schakel
Vrijdag 17 jan.	15.30 uur	Maandviering in De Gollards
Maandag 20 jan.	19.00 uur	Cantorij in De Burght
Woensdag 22 jan.	13.00-16.30 uur	Herhaling BHV in De Schakel
Woensdag 22 jan.	19.00 uur	Diaconievergadering in De Schakel
Vrijdag 24 dec.	vóór 17.00 uur	Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk
Donderdag 30 jan.	19.30 uur	Eilandelijk Moderamen
Maandag 3 febr.	19.45 uur	Cantorij in De Burght

Van de predikant

schilderij "Roma-vrouw met baby" van Amedeo Modigliani; een moderne Maria uit 1919.

Nieuwjaar

"Kun je niet beter *slechte* voornemens maken en je daar dan *niet* aan houden..." LOESJE
Heel ouderwets ben ik nog van de papieren agenda.



Ieder jaar verheug ik me op het kopen van een nieuwe agenda en het openvouwen van het nieuwe jaar. En dan alles handmatig, met een goed-schrijvende pen, invullen. In mijn boekenkast staat een hele rij, vanaf de brugklas van de middelbare school. Er is veel keuze. Voor het jaar 2024 had ik die van LOESJE; bekend van haar posters. Dat was elke week genieten van een gevatte denksprong. Het inspireerde Sinterklaas tot een LOESJE-surprise en de voorkant van de agenda mondde uit tot de kern van de overdenking van Kerstnacht 2024. Dit jaar kies ik voor de agenda van Amnesty International. De voorkant dáárvan had bijna op de liturgie van de Kerstochtend gestaan. Het is het



Lege bladzijden om te vullen, zo voelt een nieuw jaar aan. De achtergrond is al gegeven; de kleuren van de seizoenen, vaste data voor persoonlijke en gezamenlijke vieringen en gedenkdagen, het ritme van de weken. Daarnaast is er de grondtoon van ons (gelovige) bestaan; de Stem van de Eeuwige die tot ons klinkt in het gebeuren. De levenskracht die voelbaar is in dingen en mensen, waarvan God de Bron is. Ik wens ons toe dat we in het komende jaar daar intens naar zullen horen en er de bladzijden van de dagen door laten invullen. En dan bedoel ik niet alleen de vele uren die we in het kerkenwerk steken. Maar vooral de kwaliteit en inhoud van onze relaties met anderen, de intentie van onze keuzes, de richting van onze aandacht. Dat die tot zegen mag zijn....kome wat komt!
Wikke Huizing

Dank!

Ook dit jaar vielen er weer vele mooie kaarten met evenzo mooie wensen bij ons in de bus. We waarderen ze zeer! We hangen ze op aan een mooi lint en ze blijven heel lang hangen in het nieuwe jaar. Enkele kwamen digitaal binnen. Sommige met bewegende beelden. Ook heel mooi! Iedereen terugschrijven zit er niet in; op de één of andere manier lukt me dit al jaren niet. Misschien ooit, eens, weer. Voor nu: heel hartelijk dank! Ook namens Hans.

Een tweede dank wil ik uitspreken naar alle mensen met wie ik het afgelopen jaar weer mocht samenwerken. Alle collega's, musici, kosters, kerkenraadsleden, vrijwilligers bij bijeenkomsten en in de Hollewal, en anderen...heel hartelijk dank voor de positiviteit, de inzet, de hartelijke samenwerking! Dat geeft goede moed en zin voor het komende jaar!
Wikke Huizing

Pastoraat

Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de papieruitgave van het kerkblad opgenomen.

Basiscursus 'geloven'

'Geloven' is een werkwoord. Maar hoe gaat dat? Hoé kun je geloven, hoe werkt geloven? Wat rijkt de traditie aan en hoe vind ik mijn eigen weg daarin? Als deze vragen je interesseren of bezighouden is de basiscursus 'geloven' iets voor jou. In acht bijeenkomsten, aan de hand van het boek "Ontmoetingen met God; een **basiscursus** geloven met bijbelse verhalen" van Peter Hendriks, komen allerlei vragen rond geloven aan de orde. Ontmoetingen staan centraal; met bijbelse figuren, mensen uit de traditie en elkaar. Of het nu een eerste kennismaking is of een verdieping van wat al is ontdekt of ervaren; je bent van harte welkom! Aanschaf van het boek strekt tot aanbeveling. (uitgeverij Boekencentrum, 18 Euro)

Data: in overleg
Start: Eerste week februari . In principe acht keer tot de zomer.
Opgave bij ds. Wikke Huizing,



wikke.huizing@outlook.com, 06-10872089
Wikke Huizing

Uitslag prijsvraag andere naam voor Startzondag.

De Startzondag in oktober begon met de uitdaging om een nieuwe naam voor deze gezamenlijke zondag te vinden. Iedere jaar kwam nl. de vraag op waarom dit een Startzondag heet, terwijl het in de zomer bijna drukker is dan in de rest van het jaar. Er wordt eigenlijk niet 'gestopt' en dus ook niet 'gestart' op Texel. In veel andere gemeenten in het land (en eerder óók wel op Texel!) was september/oktober het begin van het Vormings- en Toerustingsseizoen, dat meestal rond Pinksteren weer werd afgesloten. Andere tijden vragen om andere namen. Meerdere namen werden ingeleverd.

Sommige ludiek:

- "Hoera-we-zijn-weer-onder-elkaar" zondag
- "Oktoberfest" met wijn en worst

Andere heel serieus, met motivatie:

- "Quatertemper van de herfst". De quatertemperdagen (kwartaaldagen) waren vierdagen omstreeks de keertijden van lente, zomer herfst en winter. Quatertemperdagen gaan over de cirkelbeweging van de seizoenen en het ritme van de natuur. In de Bijbel loopt dat door elkaar. Vierdagen vanwege de seizoenen worden tegelijk dagen die het heil herdenken. De Herfst-quatertemper is het scharnier tussen de zomer en de herfst. Dat moment lag in de oude Missale Romanum tussen de 17e en 18e zondag na Pinksteren. We zijn dan precies tussen het vorige en volgende Paasfeest. Het Dienstboek van de kerk maakt vanaf 1996 die overgang ook zichtbaar door de zondagen na 21 september te tellen als de zoveelste van de herfst.

- "Israëlzondag". Dat is in de PKN al jaren de naam voor de eerste zondag van oktober waarop de band met het volk Israël benoemd wordt. Doordat de gezamenlijke startzondag op die datum werd gezet, stellen we in Den Burg de thematiek van de Israëlzondag vaak in de zondag erna aan de orde. De andere gemeenten vieren deze zondag niet. Bij deze naam hoort het voorstel om de startzondag naar de laatste zondag van september te verplaatsen.

- "Inspiratiezondag". Deze werd 2 keer genoemd. Ik wil hierbij allen die een naam bedachten heel hartelijk bedanken!

Aangezien ik de prijsvraag instelde, behoud ik me het recht voor een keuze te doen en deze voor te stellen aan het Eilandelijk Moderamen (die er uiteindelijk over gaat). En die valt op "Inspiratiezondag". Met de volgende motivatie: het dekt de inhoud en de bedoeling van de gezamenlijke viering. En houdt de mogelijkheid tot een brede invulling. De eerste twee ludieke namen zijn leuk, maar te lang, en niet 'to the point'. *Quatertemper* vind ik inhoudelijk heel sterk maar door de Latijnse

naam vervreemdend; je moet er te veel bij uitleggen. *Israëlzondag* claimt de inhoud te sterk voor een 'startzondag'. Ook al is de eerste zondag van oktober daarvoor landelijk gereserveerd, het is geen verplichting en WKdH en de Waddengemeente hebben die traditie niet. *Inspiratiezondag* heeft als nadeel de suggestie dat andere zondagen niet inspirerend zouden zijnmaar is inhoudelijk het passends en meest werkbaar. De naam werd genoemd door Geertje de Vries en Fiet van Beek. Gefeliciteerd! Op het eerstvolgende Eilandelijk Moderamen zal ik de prijs meebrengen!
Wikke Huizing



Kerstdienst 2024

Van de diaconie

Afgelopen maanden november/ december mochten wij het volgende ontvangen:

- 17 nov. Diaconie € 237,00
- 24 nov. EDW Texel Inloophuis de Deel € 242,00
- 01 dec. St. Hulp Oost-Europa Texel € 449,00
- 08 dec. Zending Ghana € 202,00 (waaronder een anonieme gift à € 80,00, waarvoor onze dank.)
- 15 dec. Kerk in Actie: Indonesië-Papoea € 148,00

Het collecte rooster voor januari 2025:

- Zondag 05 jan. St. Hulp Oost-Europa. Er wordt door de vrijwilligers van de Stichting hard gewerkt om hulpgoederen klaar te maken voor de volgende zending. Niet allen in Oekraïne, maar ook in Roemenië en Moldavië wordt hulp geboden. Uw hulp is onmisbaar.
- Zondag 12 jan. St. Kerk en Minima Texel. Ook op Texel wonen en leven mensen onder het minima en is uw hulp hard nodig.
- Zondag 19 jan. Raad va Kerk: Dienst van de Eenheid.
- Zondag 26 jan. St. Voedselbank Texel, Op Texel leven ook gezinnen die zonder de hulp van de Voedselbank hun kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben.
- Zondag 02 febr. Hoop voor Albanië, al jaren wordt aan arme gezinnen en bejaarden een zak meel gegeven. Deze gift is hard nodig zodat elk gezin een hele maand brood kan eten. Dit jaar zijn de aanvragen groter dan voorgaande jaren. De armoede neemt schrikbarend toe doordat de prijzen in de supermarkten met meer dan 20% zijn gestegen. Steeds minder gezinnen komen rond met hun maandelijkse inkomen; laat staan de bejaarden die maandelijks een bedrag van € 150,00 ontvangen. In het vertrouwen dat donaties binnenkomen, zullen in ieder geval 1200 gezinnen en bejaarden een zak meel ontvangen. Ook heeft deze gift een andere betekenis: Een bemoediging en zegen aan de gezinnen dat ze niet vergeten worden. Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van de Diaconie: **NL50RABO0137195761**, **graag ovv het doel van uw gift.** Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan. De Diaconie wenst U een gezond 2025.

Van de voorzitter

Dit jaar en volgend jaar vallen Chanoeka en kerst deels samen: start op 25 december. In 2019 was het Chanoekafeest ook overlappend met ons christelijke kerstfeest en stonden Vrony en ik acht dagen stil bij Chanoeka in het mooie Duitse Einruhr. Komende jaren, valt Chanoeka weer veel eerder dan het kerstfeest. Redenen voor mij om in dit stukje stil te staan bij Chanoeka.

Geïnspireerd door het boek 'Chanoeka, lichtpuntjes in het donker' van dr. Marcus van Loopik staan hieronder een paar passages uit zijn boek die mij aanspreken en die ik graag met u deel. 'Chanoeka' betekent: feest van inwijding. Dit feest brengt namelijk in herinnering hoe joodse vrijheidsstrijders, de Makkabeëen, het joodse geloof hebben verdedigd, de vijand hebben verdreven en de ontwijde tempel opnieuw hebben ingewijd. Vanaf de rechterbuitenkant van de chanoekia komt er iedere dag naar binnen toe een extra lichtje bij totdat op de laatste avond alle acht lichtjes branden. En voorop staat de aansteekkaars (in de 9de arm).

De actuele waarheid van Chanoeka is - zo schrijft dr. Van Loopik - dat de joodse gemeenschap haar eigen identiteit vast moet houden, als een zowel religieuze als humanitaire opdracht. Het feest leert dat we ons moeten verzetten tegen onderdrukking en intolerantie. Het wonder van Chanoeka en het eeuwig brandende vuur van de Tora moeten voor de gehele wereld zichtbaar zijn. Daarmee krijgt het ritueel iets van een 'statement', een protest tegen intolerantie. In dit teken moeten we onze chanoekalampjes of kerstlichtjes ieder jaar weer blijven aansteken om het licht in de wereld te verspreiden. En daarbij mogen we feesten zoals dat met Chanoeka en kerst wereldwijd wordt gedaan door elkaar te ontmoeten, samen spelletjes te doen, cadeautjes te geven en lekker te eten. De les van Chanoeka mag zijn dat het de moed toont van het beginnen, zonder zicht op wat de dag van morgen zal brengen. Het verhaal van het nog enig gevonden kruikje olie is een les in durf en vertrouwen. Geloven vereist moed! Men kon niet weten hoelang de olie licht zou brengen. In donkere tijden, is het mogen geven en ontvangen van licht belangrijk. Ik hoop dat we deze lessen van Chanoeka aan elkaar en aan de wereld doorgeven. Marjan Nicolay-Mosk.

Van de Kerkenraad.

Op 11 december is de kerkenraad weer bijeengekomen rond de oude paaskaars. Marjan Nicolay zit de vergadering voor en heet ons welkom. Het Avondgebed is meteen de opening van de vergadering. De huis aan huis collecte van Kerk in Actie voor kinderen in Oekraïne heeft het mooie bedrag van € 1140,00 aan contanten opgebracht, hier komen de "bankbetalingen" nog bij. Het optreden van het Gospelkoor heeft € 600,00 opgebracht. Er is een discussie over de geluidsinstallatie. Er wordt aangeraden om dicht bij de pilaren te gaan zitten, wanneer men een gehoorapparaat bezit. Er is een vraag over het aansteken van de kaarsen voor aanvang van de dienst. De koster steken deze aan. De orgelbouwer heeft zeker nog t/m april nodig voor het orgel. De dienst op de laatste zondag van het kerkelijk was mooi. De kaarsentafel voorin de kerk werd zeer gewaardeerd. Zondag 15 december verleent het koor "Voices of Light" o.l.v. Nelleke Schreur haar medewerking. 19 december is er een Kerstvoorstelling van de CVO-school in de kerk. Bij de filmavond op 10 december waren 6 mensen aanwezig. Na afloop volgde een fijn gesprek. Met ingang van 1 januari 2025 neemt Maarten Jeroen de Boer de preekvoorziening over van Hillie Oosterhof.

19 januari is de dienst van de Eenheid. Bij de Open kerk op woensdag met wensboom worden goede gesprekken gevoerd. Rond 10.00 uur sluit Meta deze avond af met: "Godsvertrouwen", en omdat het de laatste vergadering is van dit jaar genieten we nog na met een hapje en een drankje. De Kerkenraad wenst u allen een gezegend en voorspoedig 2025 toe.

Kerstfeest Fontein: heerlijk genieten

Wie het nog niet heeft gezien, kijk naar kerkdienstgemist, Den Burg 19 december 2024, want het was een mooi kerstfeest: heerlijk genieten. Dominee Hans Marseille, verving de zieke dominee Wikke Huizing. Wikke kon daardoor wel in de kerstnachtdienst en kerstdag viering voorgaan. Hans, hartelijk dank! Hans verwelkomde de toneelspelers, kaarsaanstekers, en allen die hun juffen hadden meegenomen. Hij legde uit dat door het 'ja' van alle ruim 140 kinderen van de Fontein om naar de dorpskerk De Burght te komen, de klokken waren gaan luiden. Iedereen was door de sterke grote deuren gekomen, die geopend waren door Nico, Jaap, Douwe en Anneke. De kinderen applaudisseerden spontaan voor hen. Muzikale begeleiding was van Dyo Wassink. Het eerste door alle kinderen gezongen 'Komt allen te samen' werd verwelkomd door een applaus van de kinderen.



Tijdens het aansteken van de kaarsen door ongeveer 30 leerlingen van groep 1 en 2, werd het lied 'Licht voor de wereld' afgesloten door een diepe buiging van de zingende leerlingen. De dominee legt uit dat na de geboorte van Jezus alle kinderen vakantie hebben. Ongeveer 15 leerlingen van groep 7 spelen eerst nog het toneelstuk waarin dit verhaal wordt uitgebeeld en verhaald door de verteller. De meeste zinnen zijn prachtig op rijm. De 15 helpen elkaar en vertellen het verhaal. De andere kinderen luisteren aandachtig. Een enkeling zit omgekeerd op de stoel: prachtig in beeld gebracht door Nico en Douwe. Ook na het toneelstuk klinkt een gemeend applaus. Nadat enkele herders en wijzen een zwaar blok hout bij Hans brengen, waar de vier kaarsen op worden

gezet, bidt dominee als afsluiting van de kinderdienst. Vier kaarsen met vier onderwerpen van gebed. En elk gebed per kaars wordt door de kinderen afgesloten met een applaus: het eerste gebed/de eerste kaars is voor alle opa's en oma's en die daarop lijken. De 2e is voor de werkende (ouders). De derde - die heeft gebrand, maar uit is gegaan - voor de soldaten die voor vrede strijden. En de laatste is voor de dieren en de goede herders, boeren en vissers die voor hen zorgen. In onze ogen een prachtig kerstfeest dat niet gemist mag worden. Dus als u tijd heeft, kijk bij kerkdienstgemist.

Van de kerkrentmeesters.

Collecten van november:

Kerk	€ 218,70
Onderhoud gebouwen	€ 212,95
Dankdag collecte	€ 141,50
Pastoraat	€ 74,15
Onderhoud orgel	€ 75,50

Collecten van december:

Kerk	€ 331,95
Onderhoud gebouwen	€ 211,10
Kerk en Israël	€ 70,60
Missionair werk	€ 68,95
Onderhoud orgel	€ 66,80
fam. Wiersma Zomermarkt, nagekomen verkoop	€ 120,00
€ 150,00 aan statiegeld, opgehaald door Ad van de Werken, waarvoor veel dank want dat moeten toch heel veel flessen zijn geweest!!	

Benediction koor



Op zaterdagavond 30 november gaf het Benediction black gospelkoor uit Enschede een concert in 'De Burght'. De 50 zangers werden begeleid door hun eigen band en het geheel stond o.l.v. dirigent André Bijleveld. Als extra blikvanger was tijdens het zingen de bijzondere verrichtingen te zien van zandkunstenaar Rosa van der Vijver. Als bijzonderheid hadden zo'n 60 Texelaars op zaterdagmorgen een aantal liederen met de dirigent ingestudeerd en een drietal liederen werden samen met het gospelkoor gezongen. Maar zoveel zangers

op het podium was toch iets wat we in 'De Burght' nog niet eerder hadden meegemaakt. Heel bijzonder. De volle kerkzaal heeft kunnen genieten van het concert. Dankzij de nodige vrijwilligers konden de bezoekers in de pauze koffie en thee nuttigen wat erg op prijs werd gesteld. Mooi dat het allemaal te realiseren is in onze dorpskerk!



Restauratie De Burght

Er is dit jaar veel gedaan om ons monumentale kerkgebouw in goede staat te houden. Er is veel voegwerk hersteld, het glas in loodwerk is waar nodig hersteld, trappen naar de toren zijn geschilderd en veel ander schilderwerk binnen is opgeknapt, de noordelijke zijdeur is hersteld. Een paar klussen worden begin 2025 afgerond: het vervangen van de 7 putten voor de hemelwaterafvoeren. Hierdoor gaat het regenwater beter worden afgevoerd, wat voor minder vocht in de muren zal zorgen. Ook herstel van het schilderwerk van de gemarmerde achterwand staat nog op het programma.



Restauratie orgel

De restauratie van het orgel is minder ver afgerond, mede doordat er tijdens het demonteren meer onderdelen gerestaureerd dan was voorzien. De orgelbouwer verwacht tot en met april nodig te hebben voordat het orgel weer gebruikt kan worden. Daarna moet het orgel er wel weer een jaar of dertig tegen kunnen.

Veel steun

Gelukkig krijgen we veel steun voor de financiering van deze restauratiewerkzaamheden zoals van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord Holland, Het Cultuurfonds, Clasina Emelie Gollardsstichting, Stiftextel, Teso en Texelfonds.

Kerkhof:

Er is ook hard gewerkt aan de herinrichting van het kerkhof. Grafbedekkingen waarvan afstand is gedaan zijn verwijderd om loop/werkruimte te realiseren tussen de rijen graven of omdat ze verwaarloosd zijn. Wanneer die in redelijke staat is zijn zo mogelijk de steles (staande stenen) blijven staan. De ontstane ruimten zijn opgevuld met grond en worden komend voorjaar met gras ingezaaid. Onze gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof als geheel, de rechthebbende zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekkingen. Voor zover die uit gras bestaat wordt dit bij het beheer van het kerkhof meegenomen. Komend jaar zullen rechthebbenden van graven waarvan de grafbedekking slordig is worden gevraagd onderhoud uit te (laten) voeren.

Kerkbalans

In januari wordt u benaderd voor Kerkbalans 2025, wilt u het formulier ingevuld klaarzetten zodat het op het aangegeven moment kan worden opgehaald. Dat maakt het werk voor de vrijwilligers die dit werk doen prettiger. Mocht u uw toezegging voor 2024 nog niet hebben voldaan dan is het fijn wanneer het u lukt dit alsnog te doen. Voor ons werk als Kerk is uw meedoen in de gemeente het belangrijkste, maar er is ook geld nodig om goed te kunnen functioneren.

Koster(s) gezocht

Koster Eef Eelman moet vanwege zijn gezondheid stoppen als vrijwillige koster. Eef hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet, koster(s) maken dat onze erediensten gevierd kunnen worden en deelnemers zich welkom voelen. Het kostersteam wordt daardoor weer wat kleiner. Het is nodig dat deze groep weer groter wordt, zodat de inzet die gevraagd wordt van de koster(s) niet te groot wordt. Dus wilt u een steentje bijdragen laat het ons weten. Wilt u meer weten over wat dit belangrijke werk inhoudt vraag dit dan aan een van de kerkrentmeesters of koster(s).

Open Kerk in de Burght.



Alle gasten ontvingen op verzoek een kopje koffie en indien gewenst, vond er een gesprek plaats. En er

was gelegenheid om een wens op te schrijven die in de kerstboom werd opgehangen. Hieronder een greep uit de geuite wensen. Namens de kerkenraad Anneke en Nico Blonk, Jaap Vlaming, Douwe Kooiker en Marjan Nicolay-Mosk



(Kerst) ansichtkaarten en postzegels inzameling:

Bij veel mensen al bekend, maar op deze manier wordt u er nog eens op gewezen dat u gebruikte (kerst) ansichtkaarten en postzegels in kunt leveren in de kerk in een daarvoor bestemd bakje aan de informatietafel. Vooral de postzegels zijn zeer welkom.

U kunt ze ook in de brievenbus deponeren bij Corrie Hordijk, Vroonlant 15

De ansichtkaarten en postzegels worden meegenomen naar de gezamenlijk synodevergadering.

De opbrengst is voor Kerk In Actie.

Zilveren doopvond



Ons zilveren doopvond is in 1858 geschonken ter gelegenheid van de 25 jarige echtvereniging van C Vrendenberg en C.S. Rigter. Ds. Cornelis Vrendenberg was predikant in Oudeschild van 1833-1839, op 1 dec.1839 werd hij voorganger in Den Burg, hij woonde aan het begin van de Gasthuisstraat in de NH-pastorie (tegenover de bioscoop, nu Jumbo)) tot hij op 1 juli 1876 met emeritaat ging.

Anekdote: de dominees waren op 14/3/1869 naar ds. P.S.Bakels in Den Hoorn (in het gemeentehuis hangen mooie schilderijen van zijn zoon) op middagvisite ter kennismaking. Ook notaris Bok en de burgemeester Lohman waren daar, om 17.00 zaten ze met 20 man/vrouw aan tafel. Om 20.00 uur vertrok men naar huis, maar ds. Vrendenberg verdwaalde richting Oudeschild, amechtig kwam hij veel later in Den Burg bij de doopsgezinde ds.Huizinga aan (Waalderstraat 1



Protestantse Waddengemeente Texel

Protestantse Waddengemeente Texel

Oesterstraat 11 ,1794AR Oosterend

Predikanten: Ds.G. de Vries tel 06-25550285

Email: dsgeertje@gmail.com

Ds. E.v Leersum ,tel 06-23467137

Email: ewjvleersum@gmail.com

Voorzitter kerkenraad Mw E. Drijver Tuinema tel 06-53559997

Penningmeester: Dhr P.Bas ,tel 0222-318871

Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel

NL19RBRB069 5893 211

Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715

Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177

Voorzitter v College v Diakenen: Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946

Penningmeester Diaconie: Mw.Heike Bremer

Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100

Kopij kerkblad: Erna DrijverTuinema e.drijvertuinema@gmail.com

Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezonagsbrief@waddengemeente.nl

Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930

Januari diensten:

5 /1 Ds. Geertje de Vries Oudeschild Zeemanskerk 10.00uur

12/1 Drs Co Boon Oosterend Maartenskerk 10.00uur

19/1 Zondag van de Eenheid... zie elders contactblad

26/1 Ds. Evert van Leersum De Cocksdorp Waddenkerk 10.00uur

2/2 Ds. Geertje de Vries Oudeschild Zeemanskerk 10.00uur



Van de voorzitter ...de spiegel..

Het nieuwe jaar staat voor de deur, we stappen over de drempel. We hebben prachtige verschillende kerstdiensten, kerstvieringen met elkaar gevierd.

Mooie liederen gezongen, mooie gedichten en overdenkingen beluisterd. Dominee Geertje had de zondag voor kerst, kerst op schoot, kerstviering voor de allerkleinsten.

Het was prachtig om te zien; zoveel kinderen met ouders ,grootouders in de kerk, bij de kleine kribbe en de schapen in "de stal".

Mij trof ook de warme viering "achter de diek" in Skil, de kroonluchters brandden, het prachtige 10 gebodenbord hing gerestaureerd weer op de daarvoor bestemde plek.

Ik probeerde een foto te maken met het kaarslicht erop. Je krijgt maar 1 keer per jaar die kans.

De eerste zin viel me toen op: Den Geestelijcken Spiegel.

Ja we kijken allemaal regelmatig in de spiegel, de een wat meer dan de ander. Met kerst willen we er netjes uitzien, het koor zwart met een rood accent. De haren gedaan, wat lippenstift op voor de dames, of sieraden om.

De spiegel wordt bekeken, zeker. Maar wanneer kijken we in de geestelijke spiegel? Wanneer kijken we in ons hart? Met kerst lijkt alles gevoeliger en kwetsbaarder. Kerstbaarder misschien.



Dominee Evert v Leersum had veel werk gestoken in het zoeken van geschikte gedichten. Gedichten die pasten bij de alternatieve vorm van de kerstviering achter de diek.

Het gedicht van Michel van der Plas: De vrouw van de herbergier stelt ook de vraag

"Waarom kom je terug? Om de stal weer te zien? Elk jaar kom je terug.

Verwacht je iets anders? Een ster misschien?"

Michel van der Plas schreef veel teksten voor cabaretiërs. U kent vast het leuke Frater Finantius nog van Wim Sonneveld, en het prachtige "Voor haar" van Frans Halsema. Ze raken ons.

Net zoals dit gedicht mijen vele anderen die kerstmiddag raakte.

We verwachten allemaal iets te vinden, iets wat ons geestelijk verrijkt.

Wat ons van binnen mooier maakt? Wat we delen met elkaar?

Wat je deelt wordt vaak minder, alleen de Liefde die vermeerderd zich.

En dat gebeurde daar achter de diek; een mooi gegeven waar we dankbaar voor kunnen zijn.

Want een predikantenechtpaar dat van vele markten thuis is. Dat is ook een rijkdom.

Bij de sopranen ging er een vervelend verschijnsel rond...heesheid. Dominee Geertje sprong in!

Ter plekke werden er een paar liederen gewisseld.

En zong ze: "See amid the wintersnow "met verve, om daarna met gang naar de Cocksdoorp te gaan en ook daar weer het kerstgevoel, het kind in de kribbe te delen.

De 2^e kerstdag werd voor ons ook bijzonder, het kerstconcert van Excelsior is altijd prachtig maar kreeg nog meer glans door het verrassende optreden van fluitiste Sannie de Jongh. De dochter van Jur Tuinema [organist van weleer] speelde onder begeleiding van pianist Gerard Poort mee in de overvolle Maartenskerk.

Een prachtig concert zoals altijd, en wat een feest om haar te horen!

Ze pakte even de microfoon en gaf de eer aan haar vader en moeder.

Haar broers en zonen zaten voor ons...bijzonder.



Ja gedichten, mooie teksten, liederen en muziek verbindt, zingen, een muziekinstrument bespelen, het is een heerlijke bezigheid.

Ik wens u veel van dit alles toe in het nieuwe jaar.

Laten we af en toe in de spiegel kijken, en in de spiegel van ons hart, laten we luisteren naar de mooie gedichten, liederen, muziek en het delen met elkaar...

Ook namens Marco een gezond en gelukkig 2025

De second hand ...Kelder.

De 2^e hands verkoop in de kelder heeft een nieuw boost gekregen. Onder de bezielende leiding van Jantien hebben Jan en Marco een grote kast uit het keukencentrum van Marjet van der Vis kunnen ophalen en kunnen plaatsen downstairs.

Er is ook een serie nieuwe verlichting gekomen van de firma Duinker als wel vele dozen aan nieuwe vintagespullen.... Daalder heeft het geheel weer keurig gewit. Als u straks uw voorjaars schoonmaak

houdt dan moet u ook zeker denken aan deze leuke stek.

Schoonmaak

Er is een klein team in elke kerk wat meehelpt de kerken schoon te houden. Echter voor een hogere aanpak, en een breder intensiever schoonmaakgebeuren is het nodig dat er een hoogwerker en mankracht bijkomt. We hebben Dave Krijnen bereid gevonden dit aan te pakken. De ramen krijgen dan ook een schoonmaakbeurt. Dit alles zal in de voorjaarsmaanden plaatsvinden voor alle 3 kerken.

Transport van en naar de kerk.

We zullen in het nieuwe jaar een soort van poule maken waarin gemeenteleden die minder mobiel zijn kunnen worden gehaald en gebracht naar de desbetreffende dienst.

Geluid en techniek

Zoals u misschien ondervonden heeft zijn er wat mankementen met het geluid en beeld in de Maartenskerk. Er wordt aan gewerkt door de kerkrentmeesters. We moeten nog wat geduld oefenen.

Hopelijk is het in het Nieuwe jaar weer snel voor elkaar zodat ook de mensen thuis weer goed met ons verbonden zijn.

Contactblad

In het drukwerk zijn er ook veranderingen op komst. De drukmachine bij de familie van Strien is aan vervanging toe. Hier is onderzoek naar gedaan door de gezamenlijke kerkrentmeesters en in het Nieuwe jaar zal daar vervolg aan worden gegeven. Daar zijn we blij mee, mooi als de continuïteit gewaarborgd blijft.

Afgelopen jaar is er geen contributie geheven voor het contactblad, dus nu is er een dubbele contributie. €15. Dit is een vaste vrijwillige bijdrage.

De Vaste Vrijwillige Bijdrage

Ja zoals ieder jaar starten we met een verzoek, een bezoek, een enveloppe, een vraag om een donatie voor de Waddengemeente. We vormen met de 3 kerken aan de Waddenkust een levende gemeente. Gelukkig zijn we met alle activiteiten, vieringen, bijeenkomsten, bezoeken, vergaderingen, zang en kerkdiensten in positieve zin op weg.

In het nieuwe jaar zullen we daar zeker verder mee doorgaan. We hopen ook dat u daar weer aan mee wil bijdragen. Want ja, alles is kostbaar, alles kost geld.

Ook menselijke bijdrage is welkom. Veel ambtsdragers hebben voor nog een termijn gekozen, daar zijn we heel blij mee. Zij zijn herkiesbaar in het voorjaar. Ook nieuwe contact, bezoekdames zijn er gevonden. Dit is geweldig.

Echter voor de vacature van Co Boon zijn we nog op zoek naar een ouderling, en voor de diaconie is er nog een vacature in de Cocksdorp. Voelt u zich geroepen? Heeft u zin om ook een steentje bij te dragen in het vrijwilligerslegioen? U bent van harte welkom!!!

Op de briefjes bij het contactblad kunt u ook een voordracht doen.

We zien alles met liefde tegemoet, groet vanaf de Achtertune Erna Drijver Tuinema

Diaconaal Team

Ons project in Nepal



Als gemeente steunen we vanuit het diaconaal team een opvanghuis voor kinderen in Duhabi van 3 tot 18 jaar (www.kinderhuisnepal.nl). In het kerkblad van november 2024 hebben we daar iets meer over verteld. Om ons een goed beeld te vormen van de situatie daar zal tijdens de diaconale kerkdienst van **16 maart** a.s. één van de oprichters, Henk Hooghuis, van dat kinderdhuis aanwezig zijn. Hij zal aan de hand van beelden vertellen over hun werk en de kinderen die daar wonen. We kijken zelf ook erg uit naar de Diaconale Dienst en nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

De collecten brachten in november € 990,30 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Extra giften in december zijn gedaan aan:

Red een kind: aankoop kippen en geiten: € 200,00.

UAF: onderwijs voor gevluchte hoogopgeleide studenten:

€ 200,00. Liliane Fonds: hulp aan kinderen met

handicap of in armoede: € 400,00. Hulp Oost

Europa (Ria v.d.Vis): € 200,00. Living Springs: kerst

voedselpakketten voor jonge Egyptische christenen

€ 202,50.

Vanuit het meerjarenplan een donatie aan Tearfund,

€ 2000,00 voor de nood in Soedan en een donatie

aan KIA, t.b.v. de schrijnende situatie in Oekraïne,

eveneens € 2000,00. Voor de hulp aan Texelse

doelen (€ 2000,00) doneren we aan de Voedselbank

€ 1000,00 en ook € 1000,00 aan Texelgezinnen.

Young for Ever ontvangt een bedrag van € 150,00

als tegemoetkoming voor materialen voor het

bouwdorp die bij een brand verloren zijn gegaan.

Het rooster voor januari 2025 ziet er als volgt uit:

Zondag 5 jan.: 1^e collecte: diaconie

uitgangscollecte: Kerken en Minima Texel

Zondag 12 jan.: 1^e collecte: KIA Binnenlands
diaconaat: Nederland samen tegen armoede

Zondag 19 jan.: 1^e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: KIA Missionair werk Nederland:
proefplekken: de nieuwe kerken

Zondag 26 jan.: 1^e collecte: Prot. Kerk, NL jonge
generaties: interactieve bijbelspellen voor jongeren

Zondag 2 febr.: 1^e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: KIA Werelddiaconaat: Ethiopië:
aanpassen aan klimaatverandering

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie
Protestantse Waddengemeente.
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of
de collectdatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal
Team.

Waddengemeente Texel

Middag voor contactpersonen en ouderlingen
Op 9 januari komen we als contactpersonen en
ouderlingen bij elkaar in de Parel.

Er zijn wat nieuwe gezichten die we mogen
begroeten. Met elkaar willen we het nieuwe jaar
goed beginnen. Dominee Evert van Leersum heeft
mooie gedichten uitgezocht om samen met ons te
bespreken en te lezen. Het is bijzonder persoonlijk
als bij een bloemetje ook een mooi kaartje wordt
toegevoegd met eventueel een gedicht en/ of een
persoonlijke boodschap.

Omdat een deel van ons werk ook bestaat uit het
brengen van een bloemetje bij lief en bij leed, gaan
we daar in de toekomst ook wat mee doen.
Onder leiding van Arjan Trap & Erna Drijver gaan we
in het voorjaar een eenvoudige maar mooie
bloemschikking maken, met wat tips en tops uit
eigen tuin of bloeiende bloemen uit de berm! Dit
alles gecombineerd met wat lekkers.

De datum volgt nog.

De gedichtmiddag de 9^e januari begint om 15.00
uur en wordt gehouden in De Parel.

In Memoriam Janny Drijver-Riemens

Op 27 november overleed mevr. Jannetje Cornelia
Drijver-Riemens, in de leeftijd van 80 jaar.

Ze woonde met haar man Maarten aan de
Warmoesstraat 27 in Den Burg. Maar ze waren en
bleven Oosterenders. In een hele volle
Maartenskerk hebben we afscheid van haar
genomen. Tijdens de afscheidsdienst vormden de
woorden liefde en zorgzaamheid de rode draad. Die
liefde gold vooral haar man Maarten en de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Uit de toespraken die
werden gehouden klonk haar grote hart, haar
gulheid en zorgzaamheid door. Ook als
kerkgemeenschap denken we met eerbied en
respect terug aan wat zij heeft betekend. Ze heeft

zich onder meer ingezet als lid van de kerkenraad.
Ze voelde zich verantwoordelijk voor wie en wat er
op haar pad kwam. Ze heeft veel gebakken,
oliebollen, gebak, en deelde daar gul van uit.
Met ds. Jelle Vonk, oud-predikant van onze
gemeente, onderhield ze een blijvende band.
Tijdens het afscheid kon hij helaas niet aanwezig
zijn, maar er werd een prachtig lied gezongen, dat
hij schreef en aan haar opdroeg.

Liefde en zorgzaamheid, ze heeft het gegeven in
haar leven, en ze heeft het mogen ontvangen. In
moeilijke periodes heeft ze haar heil gevonden bij
God, die de bron is van de liefde zelf. Op het einde
van haar leven is ze liefdevol verzorgd, in haar eigen
huis, met haar naasten om zich heen. Zo wilde ze
het graag en het is waardevol en prachtig dat het
ook zo heeft kunnen gaan.

We hebben Janny in liefde en dankbaarheid
toevertrouwd aan de handen van de Levende God.
Moge hij troost geven aan wie zij achterlaat.

Correspondentie-adres: Warmoesstraat 27, 1791
CN Den Burg

ds. Geertje de Vries

Leeskring

Graag wil ik in het nieuwe jaar weer een populair
theologisch boek lezen, met wie daar zin in heeft.
Ik heb gekozen voor een boek van de jonge
theoloog Alain Verheij. De titel luidt 'De zin van
ziekte'. Op zoek naar wijze woorden in Bijbel en
literatuur. In dit boek komen vragen aan de orde als:
hoe spreken we over gezondheid en ziekte? Wat
doet ziek worden met een mens? Welke betekenis
kennens we eraan toe in ons leven? Is er eigenlijk
wel zin en betekenis te vinden in ziekte? Alain
Verheij wordt geprezen om zijn vermogen om
bruggen te slaan tussen levensvragen uit oude
tijden en de moderne tijd. Hij schrijft toegankelijk,
maar schuwt het ook niet om diep te graven.

Zin om mee te lezen in dit spannende boek? Meld je
dan aan bij ds. Geertje de Vries

tel. 06-25550285, dsgeertje@gmail.com.

De data zijn: woensdag 22 januari, 12 februari, 5
maart, 26 maart, 9 april en 30 april.

Steeds om 20.00 uur in De Parel, Oosterstraat 11,
Oosterend.

De Praatgroep uit De Cocksdorp komt op 23 januari
weer bij elkaar. Deze keer bij Nan en Joke
Molenaar, Schilderweg 160 in Den Burg. Aanvang is
10.00 uur. Als thema bespreken we de vraag of en
hoe God de tijden in zijn hand houdt. Een mooi
thema voor het begin van een nieuw jaar.

Vakantie

Van 11 januari tot 20 januari, hopen we te genieten
van een weekje vakantie. In voorkomende gevallen
kunt u contact opnemen met collega Wikke Huizing.

Geertje de Vries en Evert van Leersum

Leesclub

De leesclub Oosterend kan doorgaan; maar er kunnen nog wel wat meer mensen bij. We komen eens in de zes weken in De Bijenkorf bij elkaar om met elkaar te praten over een uitgekozen boek.

Het eerste boek dat we lezen is *Walvistij* van Elizabeth O'Connor

"Het is 1938, en dode walvis spoelt aan op de kust



van een klein eiland vlak bij Wales. Voor Manod, een jonge vrouw die het eiland nog nooit heeft verlaten, lijkt de komst van de walvis een voorbode van wat er gaat gebeuren." (Van de flaptekst). Een bijzonder verhaal over verlangen en verraad, tegen de dreigende achtergrond van een komende oorlog. Meer informatie of opgave bij Evert van Leersum

ewjvanleersum@gmail.com

Overpeinzingen van een aardebestormer...

Een oud jaar liep ten einde en een nieuw jaar zien we tegemoet. "De beste wensen", die woorden horen we veelvuldig tijdens de jaarwisseling. Ik heb dan altijd het gevoel dat men wat die wensen betreft, er zich een beetje vanaf wil maken, want wat die wensen dan zijn, daar hoor je op zo'n moment nooit wat van. "Gelukkig nieuwjaar", dat hoor je ook vaak zeggen. Het zijn woorden die zo makkelijk gezegd worden, net als die beste wensen, maar wat is dan toch geluk? "Voorspoed die iemand ten deel valt zonder eigen toedoen, een aangename toestand waarin men al zijn aardse wensen en verlangens bevredigd ziet", zo zegt Van Dale in zijn woordenboek.

Beste lezeressen en lezers, al die beste wensen en al dat geluk; dat heeft zo bar weinig te maken met

materiële welvaart of met veel bezit of geld. Dan zou Elon Musk, de rijkste man op aarde de gelukkigste mens moeten zijn. Maar daar geloof ik niks van.

Weet u, toen wij in de nacht lagen te slapen en de volgende morgen hoorden dat Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen had gewonnen, had meneer Musk er zomaar 25 miljard Dollar bijgekregen vanwege koersstijging van z'n bezit aan aandelen. Op diezelfde morgen las ik in de krant dat de waarde van de huizen wel 10% was toegenomen ten opzichte van een jaar tevoren. Mijn huisje dus ook. Ben ik er gelukkig mee? Nee, dat huis is hetzelfde huis als vorig jaar en ik woon erin en ik ben er blij mee, dat is alles. Is meneer Musk de gelukkigste man op aarde met een totaal bezit van meer dan 400 miljard Dollar? Nee, helaas voor hem en vele andere rijken: geld maakt niet gelukkig! Weet u, omgekeerd geldt ook dat armoede de mensen niet per se ongelukkig hoeft te maken. Geluk is een emotie, het is een kort moment van intense vreugde die niks te maken heeft met geld of goed. Geluk is een sterke, maar tijdelijke emotie die zich zomaar onverwacht kan voordoen. Maarten van Rossem zegt het, heel treffend zo: "Geluk is het vreemde, haast transcendente gevoel dat alles tijdelijk op zijn plaats is gevallen, het gevoel dat de meedogenloze tijd even stilstaat."

Weet u, ik had het geluk dat ik zoiets mocht ervaren. Dinie, mijn helaas zo vroeg gestorven echtgenote, en ik, we waren lang geleden met vakantie in de Morvan, een prachtig gebied in het midden van Frankrijk. We voeren op een kleine rustige meanderende beek met een klein roeibootje. Aan weerskanten stonden oude bomen in hun volle zomerbloei. En we roeiden bij tijd en wijle onder de bloeiende takken door. Ademloos lieten we de riemen van de boot voor even los, stil voor wat ze waren. Niemand om ons heen, we keken elkaar aan, alleen maar stilte en rust, een waar moment om intens gelukkig te zijn. De tijd stond even stil...de herinnering daaraan vormt een klein paradijs waaruit je nooit verdreven wordt...!

De beste wensen, een gelukkig nieuwjaar, ik weet niet wat ik u toewensen mag, één van beide, of allebei? Maar laat toch tot u doordringen wat u dan zegt. "Heil en zegen", bijna niemand wenst ons dat meer toe. Maar als ik dat zou horen, dan ben ik er blij mee. Dat ik heel mag zijn, gezond van geest en lijf, en de zegen dat God het juiste, het goede over mij mag zeggen in de 365 dagen die voor mij liggen. En juist dat wens ik ook u allen toe: veel heil en zegen in het nieuwe jaar, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn. De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: Vakant

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn

administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenpersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75)

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912



Kerkdiensten december

alle diensten beginnen om **10 uur** tenzij anders aangegeven.

12-01 De Koog Mevr. Mariëtte Bossenbroek (Nunspeet)
Coll.: Binnenlands diakonaat m.b.t. Armoede

19-01 Den Burg Maartenskerk en R.K. kerk
Zondag van de Eenheid Organisatie Raad van Kerken

26-01 De Waal
Gedichtendienst Coll.: Jonge generaties in Nederland

02-02 De Koog Ds. E. van Leersum (Oosterend)
Heilig Avondmaal Coll.: Kerk in Actie. Hulp aan Ethiopië

09-02 Den Hoorn Ds. G. de Vries (Oosterend)
Bevestiging ouderling-kerkrentmeester Jaap Lap
Coll.: Noodhulp Kerk in Actie

Collecte november:

Diaconie: € 378,60

Kerkrentmeesters: € 332,70

Dankbaar

Als ik dit schrijf hebben we de kerstdagen net achter de rug. Op allerlei manieren en in allerlei samenstellingen hebben we toegeleefd naar het

grote feest van God die naar ons toekomt in een kwetsbaar mensenkind.

In dit kerkblad lezen we bijvoorbeeld over het kerstspel van de Jeugd van Vroeger. Zelf was ik bij het Kinderkerstfeest, de kerkdienst op kerstavond en Eerste Kerstdag.

En niet te vergeten bij de kerstzang in De Koog, waar op het dorpsplein voor de kerk en huisje Mosk honderden mensen 'Stille Nacht' en 'Ere zij God'

zongen. Wonderlijk toch dat dit op kerstavond haast vanzelfsprekend zomaar kan. Wat mij trof deze decembermaand en vervulde met dankbaarheid was het intens samenkomen van mensen, vormen en stemmen, jong en oud. Kinderstemmen en muziek van de fanfare. Het 'oude' kerstverhaal en het kinderverhaal 'Geen stille nacht', geprojecteerd op de zojuist gerestaureerde muren van de Hoornder kerk. Bloemen, kerstboom, chocolademelk en cadeautjes voor iedereen in de kerk. En dan de ster die de weg wees, het lied van de engelen. Ds. Dick van Arkel sprak over het licht: 'Duisternis kan duisternis niet verdrijven, alleen licht kan dat.' (Martin Luther King). Ondanks de blijdschap over de opening van Huisje Mosk, vond ik het persoonlijk een zwaar kerkelijk jaar. We moesten afscheid nemen van meerdere geliefde gemeenteleden en 'verloren' drie van de acht kerkenraadsleden. En toch en toch ... dan komt iedereen in de benen om iets bij te dragen aan het geboortefeest van het Christuskind. Door er te zijn, mee te doen, voor te bereiden, te zingen, te bidden, stoelen te sjouwen, te poetsen, muziek te maken. Met zo weinig mensen zoveel moois tot stand brengen en ontvangen, dat maakt me diep dankbaar. En hoopvol voor 2025. Ik wens jullie een gezegend Nieuwjaar. Fiet van Beek



Diaconie

In 2024 kon de diaconie weer meer dan 21.000 euro overmaken aan goede doelen. De begroting 2025 is inmiddels vastgesteld. In 2025 zal de tuin van huisje Mosk worden aangelegd. We

ontvingen daar een flink bedrag aan subsidie voor van de Waddengemeente. Voor de plaatsing van een schuurtje en overkapping is een vergunning aangevraagd. In januari begint het grondwerk. De bedoeling is dat de tuin voor 1 april in aanleg klaar is. In november werden we blij verrast door een legaat van € 50.000. We werden er stil van, heel stil en dankbaar.

Gedichten gevraagd!

In de laatste week van januari is het de landelijke poëzieweek. Op zondag 26 januari houden we een bijzondere 'dienst'. Een dienst waarin we veel zingen, lezen uit de bijbel en gedichten voordragen. De dienst wordt voorbereid door Piet Schneider, Joke Sabelis, Alfred Valstar en Fiet van Beek. Heeft u een gedicht dat u graag in de dienst wil horen of voorlezen? Laat het dan zo snel mogelijk weten aan een van deze vier!



Het Texels christelijk mannenkoor werkte mee aan de dienst op de vierde advent. De eerste dienst die in de gerestaureerde Hoornder kerk gehouden werd.



Nog niet alles was terugverhuisd naar de Hoornder kerk. De collectezakken bleken op 22-12 nog in De Hoeksteen te liggen. Gelukkig werkten de 'museumstukken' ook nog goed!

Een nieuwe ouderling-kerkrentmeester

Het is al meerdere keren afgekondigd in de kerk, maar nu is het definitief: Jaap Lap van de Kleiweg wordt ouderling-kerkrentmeester. Er zijn geen gegronde bezwaren uit de gemeente gekomen, dus we kunnen overgaan tot zijn benoeming. Jaap zal in de kerkdienst van 9 februari (Den Hoorn) bevestigd worden. Ds. Geertje de Vries is dan voorganger. Jaap Lap is een bekend gezicht in onze gemeente en in Den Hoorn. Hij woont al zijn hele leven vlak bij de Hoornder kerk. Hij vervulde meerdere bestuursfuncties, onder meer bij ZDH. We zijn blij dat Herman Ridderinkhof een 'maatje' krijgt en het college van kerkrentmeesters versterking.

Overigens, Herman Bakker legde na jaren trouwe dienst per 1-1 zijn taak als kerkrentmeester neer. Dat was al lang bekend en staat los van de nieuwe benoeming.

Gemeenteavond

Op 15 januari is er om half 8 's avonds een gemeente-avond.

De kerkenraad nodigt u van harte uit en dit keer ook met klem. Er zijn namelijk een aantal belangrijke besluiten te nemen en we willen daar graag uw mening over.

We beginnen de avond met een informatief onderwerp: de vertrouwenspersonen van de Texelse protestantse kerken stellen zich voor. Machiel Aten en Joke de Goede vertellen over hun functie en wat dat zoal inhoudt en kan betekenen.

Daarna zullen diaconie en kerkrentmeesters de begroting 2025 toelichten. Herman Ridderinkhof zal ook vertellen over de meerjarenbegroting die er is gemaakt met het oog op de toekomst en de predikantsplaats.

Wikke Huizing, onze consulent, zal e.e.a. toelichten over de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn als het gaat om de steun van een predikant of kerkelijk werker.

De kerkenraad heeft een aantal voorstellen die we, vanwege de vertrouwelijkheid, ter plekke zullen toelichten. Het gaat over het meerjarenperspectief en de invulling van de predikantsplaats.

Graag tot 15 januari!



Projectie op de wanden van de gerestaureerde kerk van Den Hoorn.

Groeten uit Huisje Mosk

Dit nieuwe jaar begint voor Huisje Mosk niet alleen met de blik vooruit, maar vooral met de blik naar buiten! Deze maand worden namelijk de eerste stappen gezet om de tuin op te knappen.

Niet alleen fijn voor de gasten en voor ondergetekende, maar hopelijk ook voor de rest van het eiland. Het idee is namelijk dat in de achtertuin van de zomer misschien af en toe een openluchtconcertje kan worden gehouden, of misschien zelfs wel een hele kerkdienst!

Eerst maar even afwachten hoe alles loopt. Het project is namelijk nog niet eens een heel kalenderjaar onderweg. Ook dat jubileum gaan we dit jaar meemaken. Iedereen die wel eens is verhuisd, weet dat je pas écht ergens begint te wonen wanneer je er alle seizoenen hebt meegemaakt. Na twee seizoenen hier en nu halverwege het derde, kijk ik er erg naar uit om mijn Koger-kwartet compleet te maken.

Ik doe zelf niet aan goede voornemens, maar wel vind ik het mooi om aan het begin van het jaar een woord te kiezen waar ik de rest van het jaar invulling en richting aan probeer te geven. Soms is het een werkwoord, soms is het een eigenschap, en soms is het een uitdaging, voor iets wat ik nog niet zo goed kan, maar wat ik graag zou leren.

Mijn woord voor het komende jaar is: OPEN. De deuren weer open voor de lente-, zomer- en wintergasten. Het hek open om te vieren dat de tuin er is. Maar vooral ook de open blik, de open armen, en een 'open mind' zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. Dit woord is een werkwoord, eigenschap, én uitdaging, want je openstellen is ook kwetsbaar. Maar al het moois ligt nou eenmaal net buiten je comfortzone ...

Welk woord mag voor u dit jaar de toon zetten?

Hoe dan ook, ik wens u alle goeds en graag tot ziens in 2025!

Heb het goed en houd het goed,
Mijke van Leersum,
Gastvrouw huisje Mosk



De Ermelose vrijwilligers die van de zomer in huisje Mosk verbleven hielden een reünie. Veel van hen zien we in 2025 weer terug, zodat ook dan de kerkdeuren in De Koog vaker open kunnen.

Kerst met de Jeugd van Vroeger

Op 19 december was er een bijzonder Kerstspel in de Hoeksteen. Georganiseerd en geïnspireerd door de Jeugd van Vroeger i.s.m. de Soos van het Dorpshuis.

Bij een kerstspel denk je al snel aan jeugdige deelnemers of zelfs aan kinderen, maar niet als eerste aan mensen die hun jeugd officieel al tientallen jaren achter zich hebben. Deze groep gemeenteleden uit De Waal, De Koog en Den Hoorn

speelden zonder verlegenheid hun kerstspel met volle overtuiging, aangekleed als engelen, herders en andere karakters uit het kerstevangelie. Alsof de tijd had stilgestaan kwam de groep naar voren, speelde, zong en sprak in het verhaal dat nooit oud wordt. Een voordeel bij een kerstspel door en voor volwassenen is dat er ook soms een wat ander lied tussengevoegd kan worden, al staat het script min of meer vast. Er werd erg veel gezongen, wat zal daar veel voorbereiding in gezeten hebben! Het mooiste vond ik dat door alle rollen heen iedereen vooral zichzelf was, waardoor ook het Texels dialect niet gemist werd.



19 december 2024

Na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat en waardering uitgesproken vanuit het publiek naar de spelers en organisatoren. Warme chocola en glühwein werden rondgedeeld en hiermee werd de geslaagde middag afgesloten. Een nieuwe traditie? Van mij mag het.
Alfred Valstar



19 december 2024

Muzikaal Kerstverhaal

Op 19 december werd tijdens een bijeenkomst van de Jeugd van Vroeger in De Hoeksteen een muzikaal kerstverhaal opgevoerd. Het verhaal van Kerst werd verteld door zang en voordracht. Al maanden was door het kerkkoortje geoefend op het door leden zelf in elkaar gezette stuk en ook was samenwerking gezocht: diverse gemeenteleden was gevraagd mee te doen, waardoor er herders, engelen, wijzen, Texelse buurvrouwen en vertellers meededen.

Muzikaal werden ze ondersteund door Anton Terpstra, Pieter Plug en Jacob Pieter Duijzer. Ook werd samengewerkt met het Hoornder inloopcafé. Hun bezoekers waren uitgenodigd en vertegenwoordigers van de dorpsvereniging hielpen mee in de catering. Tijdens de uitvoering hadden toeschouwers royaal de mogelijkheid mee te zingen, waardoor genoten werd van een interactieve middag.
Henk van den Top



Kerstconcert fanfarekorps D.E.K.



De dorpszang in De Koog





Kinderkerstfeest

Colofon

Inhoud:

Overdenking	1
Texel	2
Doopsgezinde Gemeente Texel	5
Protestant Texel	9
Gedicht	10
Protestantse gemeente Den Burg	11
Protestantse Waddengemeente Texel	19
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn	24

Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
 PG Den Burg: Corrie Hordijk
 Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
 PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
 Predikanten: Hans Marseille
 Eindredactie: Erik van der Spek
 Drukwerk: Gerrit van Strien
 Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
 De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
 Inleveren kopij voor 24 januari 17.00 uur. Niet
 gemeente gebonden stukken naar:
 spek-druif@introweb